

Säsongen 1950/1951:

Ingen distriktsmästare på seniorsidan

IFK Trollhättan försvarade sin division III-titel. Två w.o., med efterföljande protester, störde den vardagliga lunken i seriespelet.

Något distriktsmästerskap för seniorer hann aldrig genomföras, men Fellows vann motsvarigheten för juniorer.

Den 4 februari 1951:

Pressmatch på Ullevi

Säsongens höjdpunkt torde vara pressmatchen på Ullevi. En talrik publik, fin is och ett bra genomfört arrangemang bidrog till att göra matchen till en riktig succé. Förbundets stadslag vann över Göteborgs-Postens team med 7-2. Ja, i några källor presenteras laget som G-P:s lag, medan det i ett annat dokument står att det var signaturerna George i NT, H:man i AT och Karne i HT som plockat ihop laget.

Nog tycks det vara lite märkligt att det var journalistprofiler från Ny Tid, LO-startade Afton-Tidningen och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som plockade ut GP:s lag? Låt oss också avslöja namnen bakom signaturerna; George Lantzell, Bror Hagman samt Kurt Johansson.

Kanske känner någon av denna publikations läsare igen några spelarnamn?

Förbundets lag: Knut Kindberg (Udden), K. E. Sterner (GSK), P. O. Larsson (Fellows), Bertil "Jompa" Andersson (Fellows), Åke Schön (Udden), Rolf Ek (Udden), Tore Berndtsson (Fellows), Rolf Olsson (Fellows), Bernt Andersson (Fellows), Joel Nilsson (Dixhov) samt lagledare Holger Jernsten.

Pressens lag: Lennart Crusner (GSK), Jerker Nilsson (Dixhov), Bror Gadelius (GSK), Per Boström (V Frölunda), Rune Johansson (V Frölunda), Nils Glifberg (V Frölunda), Pelle Bengtsson (Sågdalen), Erik Rundgren (Stadsgränsen), Stig Törling (GSK), Lennart Warberg (V Frölunda) samt lagledare Bengt "Bittan" Johansson.

Den 11 december 1951:

Kungälvs Ishockeyklubb

Ett hundratal ishockeyintresserade ungdomar samlades i ABC-fabrikernas matsalar för att bland annat välja en interimsstyrelse vars uppgift skulle vara att bilda Kungälvs Ishockeyklubb. Initiativet hade bland annat kommit från Bertil Rönnerberg och Ingmar Claesson. Den sistnämnde, disponent vid ABC-fabrikerna, valdes till

interimsstyrelsens ordförande. Till ledamöter valdes Per-Olof Pehrsson, Tage Hedman, Knut Carlsson samt Torsten Nyberg.

I början av maj 1952 ställde ABC-fabrikerna 5.000 kronor till den nya klubbens förfogande och skrev bland annat följande:

"Jag hoppas på en framgångsrik utveckling av den nya klubben till ungdomens och idrottens bästa."

Den 8 maj 1952 bildades så Kungälv IK och en styrelse valdes med Eric Lundberg som ordförande. Sedan följde ett intensivt arbete när många frivilliga byggde Kungälvs ishockeybana. Arbetet innebar exempelvis att hugga ner buskar, släpa bort ris från området, gräva 320 meter lång avledningsdike, trädfällning, schaktning, fördela 100 kubikmeter sand och så vidare.

I december månad, ett år efter mötet i ABC-fabrikers matsal, och med 20 centimeters tjäle i marken drevs pålarna till sargen ner. Kungälvs egna arena, Fontinbanan, var nästan klar.

Den 24 januari 1952:

Publikrekord vid Mölndalsderby

Publiksiffrorna i äldre tider var kanske inte så imponerande. Rekordet för en seriematch hade noterats 1947 i samband med matchen mellan Udden och Fellows (507), rekordet för en match mellan två göteborgslag noterades i samband med matchen mellan ett förbundslag och ett presslag 1951 (655) och rekordet för ishockey i Göteborg sattes 1945 då AIK gästade en göteborgskombination (777).

Med dessa siffror i åtanke var det fantastiskt glädjande när matchen i Göteborgsserien klass I mellan Mölndalslagen Sågdalen och Fellows samlade hela 857 åskådare. Desto mer imponerande var siffran om man samtidigt betänker att Baltichov och Heim möttes i Mässhallen, inför "endast" 625 åskådare.