

Säsongen 1959/1960:

Ishockeybanor i distriktet

Göteborg var vid denna tid bra rustade beträffande isbanor. Så väl natur- som konstisbanor växte fram i en oanad takt. Inför säsongen fanns 14 ishockeyrinkar inom distriktet, var av fem var konstisbanor; Ullevi, Ullevi träningsarena, Rambergsvallen, Mölndals isstadion samt Slottsskogsvallen (detta var före detta Gamla Ullevi som hade flyttats hit). Därmed hade Göteborgsdistriktet flest konstisbanor i landet och Ullevi var också publikmässigt den största arenan. Men det kanske kan vara intressant att veta var några av rinkarna låg;

Iskällan, Bäckens bana, låg vid Iskällareleden vid Stora Torp, Bö.

Fellows bana låg vid Krokslätt.

Stora Katrinelund låg nära Katrinelunds Ungdomsgård, vid Levgrensvägen, söder om Ullevi.

Källeredsrinken låg vid Källered station.

Lerums bana låg vid Stamsjön.

Puckens bana låg nära Källtorps ungdomsgård, vid Virginsgatan.

Mossebergsbanan, låg nära Sahlgrenska och Dr Fries torg.

Nylöserinken låg vid Gamlestadsvallen, medan

Utbynäsringen låg vid Lemmingvallen.

Säsongen 1959/1960:

Mölndals-Alliansen bildad för ökat samarbete

Mölndalsklubbarna Sägadalens SK och IF Fellow bildade Mölndals-Alliansen för att dels kunna öka samarbetet och exempelvis arrangera gemensamma events, dels hitta regelverk som exempelvis förbjuder spelarövergångar mellan klubbarna.

Säsongen 1959/1960:

Cliff Ryan lär ut ishockey samt ishockeypedagogik

Förste heltidsanställda tränaren i Göteborg blev Cliff Ryan, en kanadensare som kom till Göteborg 1959 från AIK. Clifford Ryan från North Bay, Ontario, flyttade till Toronto för collegestudier och hamnade i St. Michaels college – en skola känd för sina fina hockeylag. Det blev ingen större NHL-karriär för Ryans del som istället åkte över Atlanten till det engelska ligan Streattham, Earls Courts Rangers samt Wembley Lions. Han kom annandag jul 1956 som spelande tränare till AIK i Solna.

Tanken var att Ryan skulle träna klubbarna med betoning på juniorer och pojklagspelare samt att även utbilda lämpade krafter till klubbinstruktörer.

Han spelade även 14 matcher för Västra Frölunda och blev därmed klubbens förste utländske spelare. Han stannade bara en säsong som tränare i Göteborg, eftersom pengarna sedan tog slut.

Säsongen 1959/1960:

Ishockeyn växer i distriktet

Ytterligare klubbar kommer till, exempelvis Enerbackens IK, IFK Kungsbacka, Lundens AIS, Marstrands Ishockeyklubb, IF Manhem samt Sportklubben Star.

Den 15 november 1959:

Första matchen i högsta serien för Frölunda

Säsongen 1959/1960 var Västra Frölundas första gästspel i den högsta serien. Premiären gick på hemmaplan, men motståndet kunde ha varit enklare. Suveräna regerande svenska mästarna Djurgården vann med hela 7-0. Ändå så kunde man läsa bland matchreferaten att siffrorna inte speglade matchförloppet – det kunde ha blivit det dubbla.

Västra Frölunda IF:s trupp den första allsvenska säsongen var; Stig Löfqvist, Hans-Arvid Genberg, Bernt Lindwall, Torsten Basth, Rune Johansson, Bertil "Lubben" Nordström, Cliff Ryan, Jan Johansson, Stig Hylland, Bengt Andersson, Tommy Carlsson, Kjell Jönsson, Bert Söderlind, Lennart Käll, Sven Wahlberg, Alf Caesar samt Bo Patriksson.

Året 1960:

Öckerö får sin första riktiga rink

Redan på 1950-talet spelades ishockey i den norra skärgården och Rördammen var en vanlig plats för ishockeyspel. År 1960 byggdes en rink som innebar att man nu kunde spela "riktig" ishockey.