



Västergötlands

Ishockeyförbunds

HISTORIA

1946 - 2017

## 1945

Initiativtagarna till Västergötlands Ishockeyförbund samlades 1945 för att diskutera ett eventuellt bildande av Västergötlands Ishockeyförbund. Initiativtagarna var ledamöterna i samsarbetskommittén för ishockeyn inom Vänersborg och Trollhättan, Nils Redvall, ordförande, Gösta Nygren, Volmar Kårling och Nils Andersson. Nils Redvall var den drivande kraften i arbetet med att dra igång ishockeyn i Västergötland. Inte så konstigt då Nils hade spelat ishockey i Stockholm där han representerade Djurgårdens IF. Nils ville ha med sig ishockeyn till Västergötland när han i maj 1944 tillträdde tjänst som inköpschef vid Volvo Flygmotor i Trollhättan.

Redan innan Västergötlands Ishockeyförbund bildades hade det spelats ishockey i landskapet. Sörhaga började spela ishockey i Göteborgs serier redan 1939-40. De därpå kommande åren började man även spela ishockey i bl.a. Borås, Trollhättan, Mariestad, Falköping, Hjo och Vänersborg.

Den första ishockeymatchen i Västergötland spelades i Alingsås den 18 februari 1940 vid sjön Gerdskens kallbadhus. Det var Göteborgsklubbarna Udden och Hisingen som spelade en uppvisningsmatch.

Ett gäng skolgrabbar i Borås hade under några år tränat med klubba och puck och 1943 bildades första specialklubben för ishockey. Initiativtagare var Lennart O Nilsson och Arne Larsson, både sedan mångåriga funktionärer i olika roller inom västgötaishockeyn.



*Hugo Brorson var med och bildade förbundet som representant för Norrbygårde IF. Han kom att som förbundsordförande leda uppbyggnadsarbetet under fem år efter Nygren.*

## 1946-47

Den 29 oktober 1946 hölls konstituerande sammanträde i Trollhättan med föreningar inom Västergötland tillhörande Svenska Ishockeyförbundet för bildande av vårt distriktsförbund. Närvarande vid detta tillfälle var Lars Hultgren och Gillis Klasson, Falköpings AIK, Volmar Kårling och Valle Lindberg, Gripens BK, Bengt Isaksson, IFK Hjo, Nils Redvall och Nils Apelgren, IFK Trollhättan, Nils Andersson och Axel Bäcklund, IFK Vänersborg, Gösta Magnusson och Arne Larsson, IF

Wendelsberg, Sven Gustavsson och Sven Johansson, Mariestads CK, Hugo Brorsson och Gösta Åhman, Norrbygårde IF, Folke Bohlin och Einar Andersson, Sörhaga IK, Gösta Nygren och Ragnar Aldesten, Trollhättans IF, samt Oskar Ågren och Gösta Wiklund, Vargöns SK. Föreningar som hade kallats men inte närvarade var Floby IF, IK Forsbäck, IK Lira och Stentorps IF.

Till ordförande för det konstituerande mötet valdes Nils Redvall, Trollhättan och som sekreterare valdes Gösta Nygren, Trollhättan.



*Nils Redvall, initiativtagare till Västergötlands Ishockeyförbund.*



*Gösta Nygren, IFK Trollhättan, var förbundets ordförande det första verksamhetsåret.*

Nils Redvall orienterade mötet om att Svenska Ishockeyförbundets dåvarande ordförande Anton Johansson hösten 1945 kallat representanter för de ishockeyintresserade föreningarna i Trollhätte distrikt till möte i avsikt att utröna intresset för denna sport. Som resultat av detta möte bildades ovan nämnda samarbetskommitté vars uppgift var att försöka få till stånd en serie i ishockey. Under tiden arbetet fortgick erfor kommittén att det fanns ett intresse även i andra delar av distriktet varför frågan om bildandet av ett specialdistriktsförbund uppkom. Efter att Svenska Ishockeyförbundet tillstyrkt har Riksidrottsförbundet godkänt ansökan om bildandet av specialdistriktsförbund för ishockey i Västergötland. Efter diskussion fattades sedan enhälligt beslutet att bilda Västergötlands Ishockeyförbund för omgående start.

Efter att Nils Redvall avsagt sig kandidaturen till posten som ordförande valdes Gösta Nygren, Trollhättan till Västergötlands Ishockeyförbunds första ordförande. Till ledamöter i styrelsen utsågs Folke Bohlin, Alingsås, Gillis Klasson, Falköping, Nils Andersson, Vänersborg, Hugo Brorsson, Borås, Valle Lindberg, Trollhättan och Gösta Larm, Mariestad.

Årsavgiften fastställdes till 5:-/förening. Förbundets säte blev Vänersborg där sekreteraren var bosatt.

Förbundets första utbildningar var introduktionskurs för ishockey som skulle hållas i Vänersborg, Borås och Falköping. Kursledare var Nils Andersson, Vänersborg.

Den 8 december 1946 beslutade styrelsen att ställa sig bakom att bilda en Västsvensk serie bestående av två lag från Göteborg och 4 från Västergötland. Startavgiften fastställdes till 10 kr. Serien kom att spelas enkelrondig och en särskild kommitté bestående av 4 ledamöter bildades för att administrera serien. Från Västergötland deltog Sörhaga IK, Gripens BK, IFK Trollhättan och IFK Vänersborg. Vidare beslutades att de deltagande lagen själva skulle finansiera sina resekostnader. 2 % av nettointäkterna från matcherna i Västsvenska serien skulle tillfalla förbundet.

När det gäller den underliggande Västgötaserien fick den följande sammansättning: Norrbygårde IF, Wendelsbergs IF, SAAB, IFK Trollhättan, Stenstorps IF och Vargöns SK.

## 1947-48

Vid årsmötet valdes Hugo Brorson, Borås till ordförande. Nyvalda ledamöter blev Gösta Magnusson, Borås, Lars Larsson, Borås och Ingvar Carleson, Alingsås.



*Ingvar Carleson, Sörhaga IK, blev ordförande 1952 och ledde förbundet till 1959 då han blev hedersordförande. Han avled 1983.*

Från detta årsmöte skall också nämnas att Arne Larsson, Borås, valdes som revisorssuppleant och till hans karriär inom förbundet får vi anledning att återkomma längre fram.

Detta år gjordes en chockhöjning när det gäller hur stor del av matchnettot som skulle tillfalla förbundet – detta höjdes till 5 %.

Intäkter behövdes även på vid tiden varför styrelsen beslöt anordna ett lotteri omfattande 1.000 st 1:-lotter. Lotterna skulle säljas av föreningarna.

Även denna säsong fortsatte samarbetet med Göteborgs Ishockeyförbund och den gemensamma Västsvenska serien. Vid ett sammanträde på Rivierans Thesalonger i Göteborg den 30 november 1947 lottades serien.

Denna säsong spelades tre landskapsmatcher, Västergötland – Göteborg 2 – 6, Västergötland – Småland 10 – 5 och Göteborg – Västergötland 0 – 1.

## 1948-49

Denna säsong stora fråga var att distrikten ute i landet var mycket missnöjda med hur Svenska Ishockeyförbundet ville ordna div III-serierna. Distrikten ville ha färre div III-serier och fler div II-serier. Styrelsen kom detta år fram till att det nog hade varit bra att ha genomarbetade stadgar. Till årsmötet föreslog styrelsen att utse två "man" som skulle bereda frågan. Vid årsmötet den 17 oktober 1948 valdes Arne Larsson in som revisor – Arne hade sedan en 50 årig period av engagemang i Västergötlands Ishockeyförbund.

I augusti 1949 ansökte Sjäodalens IK från Lidköping om inträde i förbundet. Traktamenten till domare fastställdes till 5:- vid match på egen ort och 15:- om matchen arrangerades mer än 20 km från hemorten. Även denna säsong skulle ett 1:- - lotteri anordnas – dock vägrade föreningarna sälja några lotter varför styrelseledamöterna själva fick träda in i försäljarrollen.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Småland – Västergötland 1 – 5.

## 1949-50

Nya ledamöter i förbundsstyrelsen blev Alvar Sköld, Lidköping och Sven Svensson , Trollhättan.



*Alvar Sköld, Sjäodalens IK, Lidköping, blev förbundets fjärde ordförande efter Carleson och regerade i förbundet till 1962 då han utnämndes till hedersordförande. Alvar Sköld avled 1963*



*Sven Svensson, IFK Trollhättan, satt på olika poster i styrelsen från 1950 till 1981 då han valdes till hedersledamot i styrelsen. En hel mansålder har han verkat för ishockey sporten i distriktet.*

Denna säsong bildades förbundets första domarkommitté och följande ledamöter valdes. Hugo Brorsson, Borås, Gösta Blomgren, Trollhättan och Folke Bohlin, Alingsås. Denna säsong initierade förbundet för första gången frågan om en spelarförsäkring – ordföranden och vice ordförande fick uppdraget att utreda frågan. Sven Svensson hade för första gången representerat Västergötlands Ishockeyförbund på möte med Svenska Ishockeyförbundet och efter Svens redovisning antecknades i protokollet att "Han hade mycket lyhört en hel del givande saker att berätta"

## 1950-51

Mariestads CK hade inför årsmötet 1 oktober 1950 uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning av årsavgifterna. Årsmötet beslöt ge Mariestads CK en andra, och sista, chans att betala, Mariestads CK tog denna möjlighet och kvarstod i förbundet. När det gäller årsavgiften beslöt årsmötet på förslag från Vänersborg att höja årsavgiften till 10:-. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att klubbarna skulle få sig tillsänt namn och telefonnummer på samtliga klubbars lagledare – möjligen embryot till den sedermera mångåriga spelkalendern. Vid årsmötet valdes Gösta Blomgren, Trollhättan, in i förbundsstyrelsen.



*Gösta Blomgren, Gripens BK, Trollhättan, började döma ishockey 1945. Han var under sexton år sekreterare i Västergötlands Ishockeyförbund och dessutom förbundets i särklass framgångsrikaste domare.*

Den 19 november deltog förbundet, Sven Svensson, på Västergötlands Bandyförbunds 15-årsjubileum. Under säsongen arbetade förbundsstyrelsen idogt med att försöka införskaffa en skrivmaskin till anständigt pris – det blev till slut en skrivmaskin till en ringa penning. Den 25 november överlämnades Västergötlands Ishockeyförbunds första diplom till IFK Hjo. Under november 1950 deltog förbundet på Sjudalens jubileum. Gösta Falk, Gripen, tilldelades diplom för mycket nedlagt arbete för ishockeyn.

## 1951-52

Vid årsmötet i oktober 1951 föreslogs att serierna i fortsättningen skulle lottas med dubbla ronder, om möjligt. Styrelse ansåg att detta skulle bli svårt med motivering att vintrarna på våra breddgrader äro mycket korta. Förbundets andel av matchintäkterna höjdes från 5 till 10%. Vid årsmötet utdelades Svenska Ishockeyförbundets och Västergötlands Ishockeyförbunds diplom till förbundets första styrelse.

Statuterna för när förbundets diplom kan utdelas fastställdes under året och då ut enligt följande: 20 årsjubileum för klubb, 12 år för spelare, 10 år för domare, 10 år för föreningsstyrelseledamot och 5 år för förbundsstyrelseledamot. Diplomet kan i övrigt delas ut enligt styrelsens beslut.

Under året genomförde Sörhaga IK sitt 20 årsjubileum.

## 1952-53

Vid årsmötet den 12 oktober 1952 hade dåvarande ordförande Hugo Brorsson bestämt sig för att avgå och ersattes av Ingvar Carlesson, Alingsås. Jan Forsmark, Hjo, nyvaldes i förbundsstyrelsen. Under årsmötet beslöts för första gången att styrelsen själv inom sig skulle få utse representanter till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte och Västergötlands Idrottsförbunds styrelse.

Mariestads CK firade 25 år i november 1952, Alvar Sköld representerade Västergötlands Ishockeyförbund vid festligheterna. Under året inhandlade förbundet en dupliceringsmaskin till en kostnad på 450:- inkl. tillbehör. Under denna säsong invigdes Skaras nya ishockeybana under förbundsstyrelsens överinseende.

Wendelsberg firade detta år 10-årsjubileum och Arne Larsson, Lennart Nilsson och Gösta Magnusson tilldelas Västergötlands Ishockeyförbunds diplom. IFK Vänersborg firade också jubileum detta år och diplom utdelades till föreningens ordförande Bäcklund. Förbundets banktillgodohavande uppgick vid utgången av säsongen till 2.300:- En tung ekonomisk belastning detta år var att Svenska ungdomslandslagets gästspel i distriktet gick med 1.800:- i förlust.

Denna säsong spelades fyra landskapsmatcher, Västergötland – Småland 1 – 10, Småland – Västergötland 4 – 9, Västergötland – Närke 3 – 7 och Västergötland – Göteborg 9 – 1.

## 1953-54

Vid årsmötet den 11 oktober väcktes frågan om inte Västergötland skulle försöka få klubbarna i Dalsland att ingå i Västergötlands Ishockeyförbund. Dåvarande ordförande Ingvar Carlesson genmälde att vi får akta oss för Bohuslänningarna då Bohuslän och Dalsland idrottsligt hör ihop.

Under denna säsong beslutades för första gången om arvoden till ledamöter i förbundsstyrelsen. Det var sekreteraren som beviljades 150:- i arvode och kassören som beviljades 75:-

Denna säsong beslöt förbundsstyrelsen att påbörja arbetet med att försöka framställa en kalender till säsongen 1954-55. Finansiering skulle försöka nås via annonsering.

Nittorps IK, Sjötorp Lyrestad och Hova IF beviljades säsongen 1953-54 inträde i Västergötlands Ishockeyförbund.

Västergötlands Ishockeyförbund representerades av Gösta Blomgren vid Smålands Ishockeyförbunds 10-årsjubileum.

Denna säsong spelades fyra landskapsmatcher, Västergötland – Göteborg 5 – 4, Närke – Västergötland 4 – 4, Småland – Västergötland 8 – 4 och Västergötland – Småland 4 – 12.

## 1954-55

Kurt Karlsson, Mariestad, invaldes som ny ledamot i Förbundsstyrelsen. Vid årsmötet meddelade styrelsen att en kalender nu skulle tryckas inför kommande säsong och vädjade om hjälp med att sälja annonser.

Under säsongen brottades förbundet med en negativ ekonomi. Kalendern blev dyr, 2.533:- och i förbundets kassa fanns nu 3.000:-. Under säsongen arrangerades en ungdomslandskamp i distriktet och arrangemanget gick med 2 kr och 73 öre i förlust.

Västgötaishockeyns allt i allo G A Lindberg fyllde 50 år den 23 mars 1955 och tilldelades Västergötlands Ishockeyförbunds första medalj.

IFK Hjo firade under denna säsong 35-årsjubileum.

Under senvintern invigdes en ny ishockeybana i Lyrestad och Förbundet representerades av Kurt Karlsson vid invigningsfestligheterna.

Styrelsen beslutade att inför säsongen 1955-56 genomföra distriktets första ungdomsledarkurs.

Denna säsong spelades tre landskapsmatcher, Göteborg – Västergötland 3 – 7, Västergötland – Närke 4 – 3 och Småland – Västergötland.

## 1955-56

Årsmötet beslutade uppdra år varje förening att sälja minst en annons för 50:- till kommande säsongs kalender – samtliga 44 föreningar stod bakom beslutet och annonsen skulle vara såld senast under oktober.

Årsmötet beslöt också att bilda Västergötlands Ishockeyförbunds första ungdomskommitté med uppgift att utbilda ungdomsledare i distriktet. Ledamöter i kommittén, som utsågs av årsmötet, blev West från Trollhättan och Wallin från Mariestad, styrelsen skulle representeras av Kurt Karlsson.

Vidare beslöt årsmötet att Västergötlands Ishockeyförbund skulle genomföra ett 10-årsjubileumsfirande. Styrelsen beslöt senare under året att inte producera någon jubileumsskrift.

Då andel av matchintäkter är en väsentlig del av förbundets ekonomi upplyste styrelsen årsmötet om att kontrollen av antalet sålda biljetter skulle öka kommande säsong och att det skulle bli "kännbara följder för de klubbar som syndar".

Styrelsen konstaterade i mitten av november 1955 att annonsförsäljningen som föreningarna utlovat under årsmötet haltade betänkligt.

Vänersborgs IF firade 50-årsjubileum, IFK Trollhättan firade 35-årsjubileum och under säsongen beviljades Vedums IK inträde i förbundet.

Svenska Ishockeyförbundets ordförande Helge Berglund besökte denna säsong Västergötland och diskuterade konstfrusna isbanor.

10-jubileum skulle firas vid årsmötet den 30 september 1956 på Hotell Billingen i Skövde. Förbundet skulle bjuda på smörgåsbord, varmrätt och dessert till en kostnad på 16:- per kuvert. Sven Svensson fick styrelsens uppdrag att försöka pressa priset något.

Denna säsong spelades två landskapsmatcher, Närke – Västergötland 6 – 13 och Småland – Västergötland 2 – 6.



## 1956-57

Årsmötet beslöt att de föreningar som inte sålt överenskommen annons till kalendern får ett vite om 50:-

IFK och IF Falköping begär sitt utträde ut förbundet och kommer i fortsättning ingå i Falköpings Ishockeyklubb. Forsviks IF begär under säsongen inträde i förbundet.

Viskafors ishockeybana invigdes och förbundet representerades av Lennart Nilsson.

Även denna säsong gick försäljningen av annonser till kalendern trögt och påminnelse gick ut till föreningarna om vilket beslut årsmötet tidigare fattat om vite. I sammanhanget passade kassören Sven Svensson på att informera styrelsen om att förbundets ekonomi är mycket ansträngd.

Under säsongen firade Töreboda IK, IFK Tidaholm och Ulricehamns IF 50 år och Sörhaga IK 25 år, vid samtliga tillfällen representerades förbundet av Jan Forsmark som överlämnade diplom.

## 1957-58

Lennart O Nilsson, Borås invaldes i förbundsstyrelsen. Gillis Claesson, som ingått i styrelsen sedan förbundet bildades avgick och avtackades i vederbörlig ordning.

Västergötlands Ishockeyförbund uppvaktade den 26 oktober Göteborgs Ishockeyförbund på deras 20-årsjubileum. Tillsammans med förbunden i Stockholm, Skåne och Småland uppvaktades med vardera 100:- och pengarna skulle enligt ett gemensamt beslut gå till möbler till Göteborgs nya kansli.

Under denna säsong begärde IFK Skövde och Skövde AIK utträde ut förbundet för att återuppstå under det gemensamma föreningsnamnet Skövde IK. Ytterligare två föreningar tillkom denna säsong, nämligen Länghems IF och Herrljunga IK.

IFK Vänersborg firade 55-årsjubileum denna säsong.

Denna säsong spelades 5 landskapsmatcher, Skåne – Västergötland 8 – 2, Närke – Västergötland 5- 3, Västergötland – Småland 1 – 5, Västergötland – Bohuslän/dal 8 – 3 och Västergötland – Närke 7 – 4. Dessutom mötte Västergötland Tre Kronors ungdomslag där det tyvärr blev vinst för Tre Kronor med 10 – 1.

## 1958-59

Vid årsmötet den 28 september avgick ordförande Ingvar Carlesson med motivet tidsbrist. Carlesson valdes med acklamation till förbundets förste hedersordförande. Till ny ordförande valdes Alvar Sköld, Lidköping. Nya ledamöter i styrelsen blev Karl-Axel Rydholm, Grästorp, och Gillis Claesson, Falköping.

Ny isbana invigs i Rävlanda där Rävlanda AIS huserar. Flera nya klubbar ansökte under säsongen medlemskap i Ishockeyförbundet, dessa var, IK59 från Viskafors, Kinna IF, Älgårås IK, Finnerödja IF, Lilla Edets Ishockeyklubb, Grimsås IF och Borås AIK.

Förbundet beslöt instifta ett mindre diplom för utdelning till förtjänta personer.

Under säsongen konstaterades fortsatta problem när det gällde föreningarnas ansvar att sälja en annons till kalendern. Många föreningar kommer i stället att debiteras vite enligt beslut av tidigare årsmöte.

Denna säsong beslöt förbundsstyrelsen att köpta in standar med förbundets emblem. Under säsongen blev det också tillåtet för klubbarna att bära reklam på matchdräkterna.

Denna säsong spelades två landskapsmatcher, Västergötland – Skåne 7 – 3 och Närke - Västergötland 1 – 11.

## 1959-60

Vid årsmötet den 27 september i Falköping höjdes årsavgiften till Västergötlands Ishockeyförbund från 10:- till 25:- Antal verksamma föreningar var vid detta årsmötet 60 varav 6 var skolföreningar. Västergötlands Ishockeyförbunds spelarmärke, som man fick efter 10 landskapsmatcher, delades ut för första gången. Mottagare av dessa märken var Sven-Olof Olofsson, IFK Trollhättan, Nils Lassas, Norrby IF samt Per-Erik Larsson, Mariestads CK.

Under denna säsong skickade Västergötlands Ishockeyförbund för första gången en lovande spelare till kursen för "morgondagens män" som avhölls på Bosön. Den utvalde lovande spelaren blev Bosse Björk från IFK Trollhättan.

Under säsongen beslöt styrelsen, efter en längre diskussion, att distriktets instruktörer får använda förbundets brevpapper men bara till skrivelser rörande arbete underställt distrikts TK.

Två spelare, en från Trollhättans IF och en från IF Elfsborg, blev avstängda hela säsongen för att man hade undertecknat såväl registrering för moderförening som övergångshandling för annan förening. Avstängningarna överklagades och korrigerades senare till en månads avstängning.

Nya föreningar denna säsong var Lilla Edets Brottarklubb, IF Omega, Hultafors, Tostareds IF, Fotskäl, Berghems SK, IK Trasten, Kinna och IFK Hällingsjö.

IFK Hjo firade denna säsong 40-årsjubileum och bl.a. tilldelades Arne Karlsson förtjänsttecken i silver. Förbundet representerades av Gösta Blomgren vid festligheterna.

Då annonsförsäljningen till kalendern alltjämt var ett problem beslöt förbundet att utreda att trycka en kalender helt utan reklam och att klubbarna sedan fick köpa ett antal kalendrar.

Enligt tillgängliga protokoll beviljades denna säsong för första gången dispens för en utländsk spelare, nämligen den tyske medborgaren Claus Berster, som skulle representera IF Elfsborg.

## 1960-61

Vid årsmötet den 25 september 1960 invaldes Yngve Antonsson, Skövde, i förbundsstyrelsen, detta efter sluten votering.

Ungdomskommittén fick denna säsong möjligheten att inköpa en "egen" skrivmaskin för att användas i kommitténs arbete.

Styrelsen beslöt att genomföra ett 15-årsjubileum och utsåg VU som festkommitté. Utöver årsberättelsen skulle också en historik över förbundets verksamhet tas fram. Till skribent utsågs Lennart O Nilsson.

Styrelsen beslutade att spelarmärket även skulle användas som gästmärke och delas ut som vänskapsgåva vid besök eller arrangemang.

Förbundets första ersättningsreglemente beslutades denna säsong enligt följande:

Traktamente utgår med 20:- /dygn plus 20:- om hemkomst sker senare än sex timmar in på det nya dygnet.	Full ersättning för hotellrum utgår där så erfordras. Även telefonkostnader o.d. ersätts mot kvitto	Full ersättning för resekostnader – billigaste färdstätt (järnväg, 2:dra klass, är normgivande).	Traktamente och övrig ersättning skall utgå vid varje tillfälle då förbundet representeras.
--	---	--	---

Under denna säsong deltog 329 lag i seriespel fördelat enligt följande: Nationella seriesystemet 15 lag, Distriktsserier 47 lag, Juniorserier 26 lag, skol- och pojklagsturneringar 225 lag och övrigt 10 lag.

Sven "Tumba" Johansson hade som gåva till förbundet överlämnat 15 ishockeyhjälm. Vid sammanträffande med Gösta Blomgren hade "Tumba" även ställt i utsikt att hans medverkan i match med landskapslaget var möjlig. Hur det sedan gick är okänt.



En anonym person hade inför förbundets 15-årsjubileum skänkt ett hederspris som av styrelsen skulle utdelas till den klubbledare som utfört det mest gagnande arbetet under perioden 1956-1961. Hederspriset tilldelades Carl-Axel Rydholm, Grästorps IK.

Denna säsong satte en match i Västergötland svenskt rekord i publik för en div III-match, 2.334 åskådare följde derbyt mellan Norrby IF och IF Elfsborg på Ryarinken.



Ryarinken i Borås på 1960-talet

Västergötlands första konstisbana, Ryavallen, Borås, invigdes 30 oktober 1960.

## 1961-62

Under årsmötet den 1 oktober 1961, vilket kombinerades med en jubileumsmiddag, utdelades en rad utmärkelser, bl.a. följande:

Svenska Ishockey-förbundets Silvermärke	Västergötlands Idrotts-förbunds Silvermedalj	Västergötlands Idrotts-förbunds Silvermärke	Västergötlands Ishockey-förbunds Silvermärke
Hugo Brorsson, Borås	Gösta Blomgren, Trollhättan	Alvar Sköld, Lidköping	Åke Fransson, Borås
Ingvar Carlesson, Alingsås	Sven Svensson, Trollhättan		Gunnar Johansson Vänersborg
Alvar Sköld, Lidköping			Stenhard Markert, Borås
Gillis Claesson, Falköping			Brynolf Antonsson, Tidaholm
Jan Forsmark, Hjo			Eric Gustavsson, Trollhättan
Sven Svensson, Trollhättan			Arne Möller, Alingsås
Gösta Blomgren, Trollhättan			Hans Isgren, Karlsborg
			Sixten Andersson, Borås

Herrljunga Ishockeyklubb, Främmestads IK, Trollhättans BoIS och Hasslerörs GIF ansökte under säsongen om medlemskap i förbundet.

Västergötlands Ishockeyförbundets första sanktionsansökan om utlandsturné inkommer denna säsong från Mariestads CK och styrelsen tillstyrker ansökan.

Vänersborgs IF högtidlighåller under säsongen sitt 55-årsjubileum.

Bestraffningar förekom redan vid denna tid och ett exempel på en sådan är följande. En spelare i IF Elfsborg blev utvisad i tredje perioden för resten av matchen då han på ett obehärskat sätt slog spelare i Vänersborgs IF med klubban. Vänersborgsspelaren kunde inte fortsätta matchen men skadans art var okänd. Dock framhölls att Elfsborgsspelaren hade uppträtt just och trevligt under matchen fram till denna händelse. Elfsborgsspelare beklagade den enda överilningen han drabbats av under säsongen och hoppades bli friad. Efter överläggning beslut styrelsen tilldela Elfsborgsspelaren inte bara en varning utan en sträng varning för obehärskat spel.

Som tillägg till ersättningsreglementet beslutade styrelsen att reseersättning med 2:-/mil skulle utgå vid resa med egen bil.

Första rundan av TV-pucken skulle detta år spelas i Trollhättan. Inför turnering fick Västergötlands Ishockeyförbund en gåva från Jofa Johanssons Fabriker AB i Malung som bestod av hjälmar till vårt lag. Västergötlands TV-pucklag slog Närke i första matchen men förlorade sedan tyvärr mot Göteborg.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Västergötland – Närke 5 – 2.

## 1962-63

Vid årsmötet den 30 september 1962 meddelade förbundsordförande Alvar Sköld att han på grund av avflyttning från Västergötland ej kunde emottaga förnyat förtroende. Alvar Sköld utsågs till förbundets andre hedersordförande. Carl-Axel Rydholm valdes som ordförande med 26 röster mot 14 röster för Gösta Blomgren. Einar Pettersson och Nils Lassas nyvaldes som ledamöter.

Under säsongen drogs domarlicensen in för en domare från Västergötland med motivet spritförtäring i samband med match.

Nya föreningar under säsongen var Norbäcks IF, Åsunden, Nossebro IK, Mullsjö IK, Jonslunds IF, Essunga, Magra IS, Hangelösa IF, Lundsbrunn, Slätthults IK, Stenkullen, Igelstorps IK och Norra Björke IF.

Kassören meddelade i april 1963 att förbundets tillgångar just då uppgick till 2.200:- och detta belopp täcker inte upplupna skulder vilket innebär att förbundet behöver förlänga kredittiden för lån hos vissa personer.

Den 11 augusti 1963 fattade styrelsen ett principbeslut om att låta deltidsanställa en kanslist mot ett arvode på 2.000:- per säsong.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Närke – Västergötland 6 – 3.

## 1963-64

Denna säsong bildades en ny kommitté, Spelkalenderkommittén, med Carl-Axel Rydholm som ordförande, Lennart o Nilsson som sekreterare och Sven-Göran Bröske som kassör.

Jan Forsmark, Hjo, utsågs som kanslist för Västergötlands Ishockeyförbund. Jan blev den förste kanslisten i förbundets historia.

På grund av ogynnsam väderlek under säsongen, och därmed få spelade matcher, har förbundet haft ytterst ringa inkomster varför den ekonomiska ställningen var synnerlig dålig. I slutet av förra säsongen hade Svenska Ishockeyförbundet meddelat att Västergötlands Ishockeyförbund hade fått sig tilldelat 26.000:- Pengarna kom från det överskott som VM-arrangemanget i Stockholm 1963 hade genererat. Pengarna var insatta på en kapitalsamlingsräkning hos Stockholms Enskilda Bank och Svenska Ishockeyförbundet hade inte berättat för pressen om överskottet från turneringen varför heller inte Västergötland hade informerat sina föreningar. Västergötlands Ishockeyförbund gjorde nu en hemställan till Svenska Ishockeyförbundet om att få använda dessa resurser till kostnader för dels TV-pucklaget och dels en domarutbildning. Styrelsen såg med spänning fram mot vilket beslut Svenska Ishockeyförbundet skulle fatta. Svenska Ishockeyförbundet fattade senare beslut om att Västergötland fick disponera 4.000 kr för ovanstående ändamål.

Denna säsong spelades två landskapsmatcher, Västergötland – Småland 10 – 3 och Västergötland – Halland 4 – 2. Dessutom spelade Västergötland mot Norges ungdomslandslag och vi fick stryk med 4 - 0

## 1964-65

Under säsongen inträffade upprepade incidenter med att gästande lag nonchalerade matchtiderna. Styrelsen beslöt därför att utarbeta bestämmelser som skulle innehålla olika grader av bestraffning.

Under denna säsong firade Grästorps IK 10 år.

Ishallen i Mariestad invigs och fram till 1972 var det distriktets enda.



*Katrinhallen i Mariestad*

Västergötlands landskapslag mötte norska ungdomslandslaget i Tibro och Västergötland vann med förkrossande 10 – 0.

## 1965-66

Vid årsmötet den 5 september valdes Bror Pagnert, Skövde och Stig Ljung, Hjo in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen. Vid årsmötet beslöts också inrätta en valberedningskommitté och till ledamöter utsågs Lennart O Nilsson, Borås och Jan Forsmark, Hjo.

Som brukligt fastställde förbundet entréavgifterna för division 3, efter samråd med föreningarna, även denna säsong. Entréavgiften fastställdes till 3.50 kr för vuxna och 1.50 kr för värnpliktig militär och skolungdom.

Vid sammanträde med föreningarna i division 3 fastställdes att gästande lag ska tillhandahållas 10 st. puckar, 20 st. läskedrycker, inklusive tomglas, samt 2 liter varm dryck. Vidare beslutades att det skulle finnas två st. tidtagarur tillgängliga vid varje matcharena, även om matchur finnes vid banan. Hemmalaget ansvarar för matchtiden och gästande lag ansvarar för utvisningstidtagningen.

Under säsongen bildades en skolkommitté och till ordförande utsågs Bror Pagnert. Till ledamöter utsågs Sven-Göran Bröske och Lars Gösta Sjöling.

Under säsongen diskuterade styrelsen bl.a. en avbruten match mellan IK Raska Drängar, Alingsås och Grästorps IK. Under diskussionen konstaterade styrelsen den alltmer hårdnande tendensen inom hockeyspelet. Styrelsen beslöt tillstålla samtliga klubbar en skrivelse vari varnades för "bushockey" och uppmanade klubbarna till bättre disciplin kring matcharrangemangen.

Ny förening under säsongen var AHA 60 från Ljung.

Förbundet skulle fira 20 år i samband med årsmötet den 19 september 1966 och bl.a. utdelades följande utmärkelser.

Västergötlands Ishockeyförbunds Silvermärke	Västergötlands Ishockeyförbunds Guldmärke
Bert Andersson	Erik Eriksson
Yngve Antonsson	Åke Fransson
Nils Lassas	Einar Pettersson
Hjalmar Lindstrand	
Carl-Axel Rydholm	

Denna säsong slog Västergötland rekord i antalet anslutna föreningar, 82 stycken.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Småland – Västergötland 10 – 2.

## 1966-67

Vid årsmötet valdes Sven-Göran Bröske, Ulricehamn, in som ny ledamot i förbundsstyrelsen, detta då Gösta Blomgren efter mångårigt arbete för ishockeyn valde att, p.g.a. tidsskäl, inte stå till förfogande för omval. Då Sven Svensson utsågs till vice ordförande överlämnade han kassörsarbetet till Sven-Göran Bröske. Sven-Göran inledde då en 30-årig era av kassörsskap.



Vara SK firade under säsongen 40-årsjubileum där förbundet uppvaktade genom Einar Pettersson och Marbäcks IF firade 35-årsjubileum där Sven-Göran Bröske uppvaktade på förbundets uppdrag. Vänersborgs IK och Husaby IS ansökte under säsongen om medlemskap i förbundet vilket med tillfredsställelse beviljades.

Förbundets ekonomiska ställning konstaterades under säsongen inte vara särskilt god. Tillgångarna uppgick under säsongen till 4.500 kr vilket. Förbundet gjorde en framställan till Svenska Ishockeyförbundet om att få disponera 4.000 kr av de i Stockholms Enskilda Bank deponerade VM-medlen.

Denna säsong spelades två landskapsmatcher, Göteborg – Västergötland 7 – 3 och Halland – Västergötland 11 – 1.

## 1967-68

Vid årsmötet den 10 september invaldes Rune Nilsson, Töreboda, i styrelsen efter det att Bror Pagnert, Skövde av sagt sig omval.

Inför kommande årsmöte konstaterade styrelsen att vi i distriktet nu hade 55 röstberättigade föreningar.

Under säsongen firade Sörhaga IK 35 år, Norrby IF 40 år, IFK Tidaholm 60 år, Ulricehamns IF 60år och Skövde IK 15 år. Västergötlands Ishockeyförbunds silvermärke utdelades utan säsongen till Sture Wahlquist, Sörhaga IK, Gunnar Fredriksson, Sörhaga IK och Bror Pagnert, Skövde. Förbundets guldmärke tilldelades Brynolf Antonsson, IFK Tidaholm.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Västergötland – Halland 14 – 1.

## 1968-69

Under säsongen bytte Norrby IF namn till Norrby HC och Vårgårda Ishockeyklubb bytte namn till Vårgårda Idrottsklubb. IFK Falköping och Trädet IK återupptog sin ishockeyverksamhet efter ett par år i träda. Ahlafors IF firade 55 år.

Under säsongen spelades en länsmatch mellan Älvsborg och Skaraborg. Lagen såg ut på följande sätt.

Skaraborg		Älvsborg	
Stefan Hallström	Skövde IK	Rune Årjers	Norrby HC
Leif Sahlback	Grästorps IK	Lars Bryngelsson	Trollhättans IF
Gilbert Alm	Tibro IK	Bror Hansson	Norrby HC
Mats Eriksson	Tibro IK	Lars-Olof Wackelin	Norrby HC
Olle Dahlquist	Skövde IK	Lennart Schönning	Norrby HC
Lars Erik Lundström	Skövde IK	Hans Gullberg	Norrby HC
Lars Strandberg	Skövde IK	Henry Holmquist	Norrby HC
Edenvik	Mariestads BoIS	Sören "Budda" Persson	Norrby HC
Kjell O Gustafsson	Mariestads BoIS	Karl-Erik Årjers	Norrby HC
Bo Fredriksson	Skövde IK	Jan Antonsson	Trollhättans IF
Björn Gunnarsson	Grästorps IK	Per-Erik Lindström	Nittorps IK
Georg Jonsson	Grästorps IK	Kjell O Hultfeldt	Trollhättans IF
Per Anders Pettersson	Grästorps IK		

Matchen spelades i Grästorp och entréavgiften var 6.00 kr för vuxen och 3.00 kr för barn. Tyvärr finns inte resultatet dokumenterat.

Under säsongen slogs föreningarna Vara SK, IFK Emtunga och Vedums IK ihop till en förening. IK Raska drängar i Alingsås bytte under säsongen namn till Alingsås HC. Tidavads IF beslöt under säsongen att starta en ishockeysektion inom föreningen.

1969 arrangerades Ishockey-VM i Stockholm. Arrangemanget gick ekonomiskt bra och överskott fördelades till distriktsförbunden. Västergötlands Ishockeyförbund tilldelades 25.000 kr.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Bohuslän/Dal – Västergötland 1 – 1.

## 1969-70

Vid årsmötet 7 september 1969 närvarade Idrottskonsulent Nils Nilsson från Västergötlands Idrottsförbund. Nils riktade en maningers ord till de föreningar som inte var närvarande på årsmötet. Av distrikts drygt 50 föreningar var endast 20 närvarande. Nils Nilsson påpekade för dessa att förbundets verksamhet är lika med den egna.

Dåvarande Landshövdingen, tillika ordförande i Västergötlands Idrottsförbund, Carl Frithiofsson, tilldelades Västergötlands Ishockeyförbunds standar på sin 50-årsdag.

Nya föreningar under säsongen var Skara IK, LN 70, Lödöse, Borås Finska Förening och SK Winno, Borås. Med tillfredsställelse konstaterades att förbundet expanderar. Med mindre tillfredsställelse hälsades meddelandet att IFK Hjo och Bollebygd IF utträtt ur förbundet.

Under säsongen firade IFK Rydboholm 10-årsjubileum, Tibro IK 20-årsjubileum och Rävlanda AIS 50-årsjubileum.

Vid VU-mötet den 10 april i Ulricehamn spelade vädergudarna förbundet ett spratt. Det rädde svår snöstorm vilket innebar att delegaterna tvingades övernatta i metropolen Ulricehamn.

Denna säsong spelades två landskapsmatcher, Blekinge – Västergötland i Karlskrona 7 – 6 och Blekinge – Västergötland i Kallinge 9 – 4.



## 1970-71

Under säsongen firade Grästorps IK 15-årsjubileum och i samband med detta tilldelades Carl-Axel Rydholm förbundets guldmärke. Ytterligare utmärkelse denna säsong var att även Erik Gustafsson, IFK Trollhättan tilldelades förbundets guldmärke. Under denna säsong firade Norra Björke 10-årsjubileum.

Förbundets 25-årsjubileum planeras genomföras i samband med årsmötet den 4 september i Lidköping. Förbundet beslöt inbjuda 1 representant från vardera varje förening, Götalandsdistrikten, Västergötlands Idrottsförbund och Svenska Ishockeyförbundet. Dessutom inbjöds hedersordförande och hedersledamöter.

Den 23 februari 1971 beslöt förbundsstyrelsen att avbryta allt seriespel från div IV och nedåt pga rådande väderlek. Endast 1:a hälften av seriespelet räknades när seriesegrare skulle utses.

Stockholms Ishockeyförbund firade under säsongen sitt 25-årsjubileum och Västergötlands Ishockeyförbund representerades av Carl-Axel Rydholm.

Till ishockeyskolan i Osby hade Västergötlands Ishockeyförbund tilldelats tre stipendier. I samband med detta beslöt Västergötlands Ishockeyförbund att själva utdela tre stipendier. De sex stipendierna tilldelades :

Anders von Zweigberk, Mariestads BoIS	Kennet Berntsson, Tibro IK	Bengt Emanuelsson, Grästorps IK
Per Nilsson, Nittorps IK	Jackie Mattsson, Sörhaga IK	Lars Persson Mariestads BoIS

Västergötlands Ishockeyförbunds ordförande, Karl-Axel Rydholm, representerade förbundet vid invigningen av Scandinavium i Göteborg.

Denna säsong spelades två landskapsmatcher, Västergötland – Bohuslän/Dal i Vänersborg 4 – 2 och Bohuslän/Dal – Västergötland i Stenungsund 5 - 2

## 1971-72

Förbundet firade 25-årsjubileum på Stadshotellet i Lidköping i samband med årsmötet den 4 september 1971.

Kurt Wickström, IFK Trollhättan tilldelades under säsongen Västergötlands Ishockeyförbunds silvermärke.

Under denna säsong väcktes en fråga som sedan skulle bli återkommande över tid, nämligen förändring av distriktsgränserna. Förbundsstyrelsen såg ingen anledning till förändring av gränserna.

Ardala Golf begärde denna säsong utträde ur Ishockeyförbundet. Nya föreningar i förbundet var denna säsong Nödinge Kyrkbys IF, Tidans IF och Skeplanda BTK.

Svenska Ishockeyförbundet gjorde denna säsong en undersökning över hur stora resurser distrikten satsade på sitt TV-pucklag. För Västergötlands del rapporterades att vi satsade ungefär 7.000 kr. på laget.

Tre domarlegendarer, Bengt Andersson, Tibro, Leif Karlsson, Grästorps och Bengt Weishag blev denna säsong befordrade till förbundsdomare.

Denna säsong spelades tre landskapsmatcher, Västergötland – Halland 2 – 3, Västergötland – Blekinge i Alingsås 4 – 2 och Västergötland – Blekinge i Grästorps 2 – 7. Dessutom spelade Västergötlands landskapslag mot Kinas landslag i Mariestad och vi vann med 5 – 4.



*Nittorps ishäll byggdes 1972*

## 1972-73

Bertil Rönnerberg och Malte Larsson, båda Göteborgs ishockeyförbund, tilldelades i samband med Göteborgs Ishockeyförbunds 35-årsjubileum Västergötlands Ishockeyförbunds silvermärke.

Den 16 december 1972 invigdes Ishallen i Borås.



Av ekonomiska rapporter framgår att denna säsong var särskilt omfattande ekonomiskt, siffrorna pekade på en säsongsumsättning på över 100.000 kr. Inför årsmötet konstaterade revisorerna att förbundet var välskött på alla sätt men rekommenderade dock viss återhållsamhet när det gäller utgifterna.

Denna säsong spelades en landskapsmatch, Halland – Västergötland 4 – 2. Dessutom spelade Västergötlands landskapslag mot ett lag uttaget av Västgötapressen och vårt lag vann med 10 – 5.

## 1973-74

Vid årsmötet den 7 september nyvaldes Per-Erik Larsson, Mariestad och Gunnar Bohlin, Mariestad som ledamöter i Förbundsstyrelsen. Stig Ljung, Hjo och Rune Nilsson, Töreboda, lämnade styrelsen.

Vid det konstituerande styrelsemötet den 8 september 1973 beslöt styrelsen att förbundsordförande Carl-Axel Rydholm ska kallas till alla kommittésammanträden och då fungera som övervakare och kunna träda in i kinkiga situationer.

Den 1 november 1973 började Bo Ödlund, Grästorp, sin anställning som kanslist i förbundet.

Alafors IF och Nittorps IK firar jubileum under säsongen.

Till distriktets bästa pojkspelare säsongen 1972-1973 utsågs Harald Lückner, Mariestads BoIS.



Förbundskassör Sven-Göran Bröske meddelade på styrelsemöte i maj 1974 att förbundets ekonomi var ansträngd. Som en direkt åtgärd avstod, vid sittande bord, förbundssekreteraren Einar Pettersson den hyresersättning som styrelsen tidigare beslutat om.

Denna säsong spelade Västergötlands landskapslag mot Tre Kronors juniorlag och tyvärr fick vi storstryk, 12 – 1 till Tre Kronor.

## 1974-75

Vid årsmötet föreslog styrelsen att en administrationsavgift skulle införas för att kunna upprätthålla en fungerande servicenivå till föreningarna. Efter att Bernt Svensson, Igelstorp, kraftfullt stött styrelsens förslag och yrkat på bifall till styrelsens förslag beslöt årsmötet enligt styrelsens förslag.



*Bernt Svensson*

Årsmötet beslöt vidare att styrelsen skulle utreda förutsättningarna för att inom distriktet anordna sommarhockeykola.

Under säsongen representerade Carl-Axel Rydholm Västergötlands Ishockeyförbund vid Smålands Ishockeyförbunds 30-årsjubileum. Vid jubileet tilldelades John Fjordevik och Lars Lind Västergötlands silvermärke. Även Hallands Ishockeyförbund firade jubileum under året, nämligen 15 år.

Denna säsong firade Skara IK 5-årsjubileum och Sven Svensson representerade förbundet vid festligheterna på Kråks värdshus.



Förbundet fick i december 1974 en ny kanslist vid namn Thorulf Andersson, hemmahörande i Lidköping.

Inför kommande säsong fastställde förbundet att entréavgifterna till div II max fick uppgå till 7 kr. och lägst 3 kr.

Vid styrelse- och kommittémöte i juni 1975 diskuterades de olika kommittéernas arbete. Domarna fick vid detta tillfälle en del kritik, bl.a. konstaterades att domarnas klädsel vid flera tillfällen varit mycket dålig med smutsiga och skrynkliga tröjor och byxor – skärpning anbefalldes. Redan vid denna tid framhölls också att domarkommitténs verksamhet betraktades som för dyr, kassören, Sven-Göran Bröske, var mycket tydlig på denna punkt. Vid samma möte gavs mycket beröm till utbildningsverksamheten, dock riktades kritik mot att det inte genomförts några utbildningar för lagledare.



*Ishallen i Tibro byggdes 1975*

## 1975-76

På årsmötet den 5 september 1975 i Borås beslutades för första gången att inte genomföra något DM-spel för seniorer. Detta mot bakgrund av föreningarnas synnerligen svaga intresse för turneringen.

På årsmötet beslöts också att dela in distriktet i tre valkretsar, norra, västra och södra. I denna första valberedning, som utsågs utifrån valkretsar, ingick som ordinarie Bengt Andersson, Tibro, Leif Sahlback, Grästorps, och Sture Bergman, Borås. Leif Sahlback utsågs som ordförande.

Vid upprepade tillfällen under säsongen diskuterade styrelsen svårigheten med att få föreningarna att betala årsavgifter och serieavgifter. Detta i kombination med att förbundets ekonomiska ställning i övrigt är svag innebär oro för framtiden. Västergötlands Ishockeyförbund har påtalat den ekonomiska situationen för Svenska Ishockeyförbundet som beslutat tillsätta en utredning i frågan. Västergötlands Ishockeyförbund beslöt den 18 februari att ansöka om ett lån på 8.000 kr hos Åse Wiste härads Sparbank. Lånets behövde tas p.g.a förbundets tillfälligt knappa tillgång till likvida medel.

Tibro IK firade under säsongen 25-årsjubileum.

I januari 1976 gjorde Svenska Ishockeyförbundets Sven Nordstrand och Stig Nilsson ett besök i den nästan färdigställda hallen i Tibro. Svenska Ishockeyförbundets representanter konstaterade att det hade använts en del banbrytande byggmetoder som sannolikt haft en positiv inverkan byggkostnaderna, detta utan att tumma på de tekniska kraven. Möjligen skulle hallen i Tibro kunna användas som prototyp för framtida byggen.

Styrelsen beslöt den 24 januari 1976 att 30-årsjubileum ska firas i samband med årsmötet den 4 september 1976.

## 1976-77

På förbundets 30:de årsmöte valdes Gunnar Hellsten, Borås, in i styrelsen efter Nils Lassas som avlagt sig omval.



En Götalandskonferens genomfördes den 2 april 1977 i Borås. Konferensen hade mycket celebra besökare från Svenska Ishockeyförbundet i form av Arne Grunander, Folke Lindström och Jan-Åke Edvinsson.

Skövde IK firade 20 år den 16 april och förbundets ordförande representerade genom att bl.a. dela ut förbundets guldmärke till Bert Brandt och Evert Forsman samt silvermärket till Roland Sandberg.

Vänersborgs HC begär under säsongen inträde i Västergötlands Ishockeyförbund.

Västergötlands Ishockeyförbunds silvermedalj tilldelades Sven Svensson och Sven-Göran Bröske.



*Ishallen i Skara byggdes 1976*

## 1977-78

Vid årsmötet den 2 september 1977 beslöts att dubblera kansliavgiften till 400 kr. Bakgrunden var att förbundet får lägga ner alldeles för mycket tid på olika typer av lotterier för att få in pengar. Detta skvätter även på föreningarna som behöver medverka i att sälja lotter.

Under årsmötet uppstod en het och irriterad debatt om styrelsens förslag att införa bötesbelopp för förening som drar lag ur seriespel. Efter en lång diskussion beslöt årsmötet enligt styrelsens förslag. Två föreningar, Alingsås HC och Sörhaga IK reserverade sig dock mot beslutet.

Som traditionen bjudit de senaste säsongerna blev kalendern försenad även i år. Detta år både pga sent inlämnade uppgifter från föreningar och förseningar på tryckeriet.

Med anledning av ett referat i Skaraborgs läns tidning den 13 november 1977 angående match mellan Skara IK och Grästorps IK och den kritik som utdelats till matchens domare beslöt förbundet anmäla tidningen till Allmänhetens Pressombudsman.

Moholms IK ansökte denna säsong om inträde i Ishockeyförbundet.

## 1978-79

Bernt Svensson, Skövde, hade fått uppdraget att leda årsmötet där ordförande Rydholm konstaterade att den gångna säsongen var en av de bästa någonsin, ekonomin var på väg att stabiliseras och sportsligt hade det varit framgångsrikt med många lag i serierna och endast enstaka matcher som inte hade blivit spelade.

En mötesplan med fastställda mötesdagar för styrelsen och VU fastställdes för första gången. Det innebar VU-möte varannan månad och styrelsemöte varannan månad.

Under säsongen var det starkt fokus på distriktets tävlingsdräkt. Per-Erik Larsson, ungdoms- och junioransvarig i distriktet drev hårt på att vi måste ha en gemensam dräkt, inte som idag att vi har ett hopkok av olika tröjor – om än i samma färg.

Borås HC och Alingsås HC firade 10-årsjubileum under säsongen.

Under GP-puckens 25-årsjubileum tilldelades Lars Hjørne, Hilde Andersson och Kurt Hofgren Västergötlands Ishockeyförbund silvermärke. Arne Wiklund och Rolf Arvidsson tilldelades samma utmärkelse i samband med Hallands Ishockeyförbunds jubileum.

Denna säsong tillsattes för första gången en Tävlingskommitté i Region Syd. Styrelsen utsåg Carl-Axel Rydholm att ingå i kommittén.



*'Grästorps ishall byggdes 1978*

## 1979-80

Vid årsmötet den 7 september 1979 lämnade, på egen begäran, mångåriga styrelseledamoten och förbundssekreteraren Einar Pettersson Västergötlands Ishockeyförbunds styrelse. Till ersättare utsågs Leif Sahlback, Vara.

Deltagare vid Götalandskonferensen 1980.



Ungdoms och juniorkommittén beslöt under säsongen att inrätta ett eget kansli och arvoderade härför Bror Amell, Lyrestad.

Vid årsmötet avtackades förbundets kanslist Thorulf Andersson. Flera årsmötesdelegater uttalade oro när det gällde framtida kanslilösning. Styrelsen förslag var att inte anställa någon ny kanslist, och detta av kostnadsskäl, för att istället gå över till att varje kommitté får ta ansvar för sin egen administration. Efter lång diskussion blev styrelsens förslag årsmötets beslut.

Under säsongen genomfördes en landskamp i Borås mellan Sverige J – Rumänien. Efter arrangemangets genomförts fanns kraftiga meningsskiljaktigheter mellan Borås HC och förbundet vilka åtagande respektive part hade. Någon samsyn nåddes aldrig varför förbundet beslöt att Carl-Axel Rydholm och Sven-Göran Bröske skulle göra ett uttalande i de båda Boråstidningarna, Borås Tidning och Västgötademokraten för att klargöra förbundets uppfattning.

LN 70 HC Lödöse firade under säsongen 10 års-jubileum och då tilldelades Henry Bjurhede och Jonny Gustafsson förbundets silvermärke.

Förbundet ekonomi hade återigen försämrats, senaste säsongen gick med 12.000 kr i underskott och revisorerna framhöll betydelsen av att alla håller igen på utgiftssidan. Revisorerna krävde en ekonomigenomgång vid varje styrelsemöte för att förbundet inte skulle drabbas av några ekonomiska överraskningar.

## 1980–81

Under säsongen genomfördes två aktiviteter som båda hade god inverkan på förbundets ekonomi. Dels fick förbundet en hel uppsättning matchställ (20 st av vardera hjälmar, matchtröjor, byxor samt damasker) från Northland Scandinavia till ett värde av 12.000 kr och i utbyte skulle distriktets föreningar handla mins 3.000 Northlandklubbor. Dels fick förbundet 10.000 kr för att vi genomförde TV-pucken med dekalen "Vi röker ej".

Stefan Axelsson, Mariestads BoIS, togs ut till elitpojkkläger i Växjö. Stefan gjorde sedan otaliga säsonger i Frölunda Hockeys a-trupp.

Under säsongen beslutade styrelsen att inköpa bronsknallar för att dela ut som en symbol för Västergötland vi särskilda tillfällen.

Vårgårda IK firade under säsongen 40-årsjubileum och Tibro IK firade 30-årsjubileum. Vid Tibro IK:s jubileum utdelades förtjänstmärke i silver till Karl-Gustaf Johansson och Bengt Andersson.

Under säsongen tilldelades Svante Gunnarsson, Kent Sahlback, Pertti Ojala, Claes Eriksson, Bengt-Göran Lundkvist och Roland Carlsson, samtliga Grästorps IK Västergötlands förtjänstmärke i silver. Förtjänstmärket i gult tilldelades Leif Sahlback, även han Grästorps IK.

Förbundets 35-årsjubileum förbereds under säsongen och högtidligt firande kommer att ske i samband med årsmötet den 4 september 1981.

Under säsongen var det mycket diskussion i vårt distrikt, särskilt Skaraborg, om när isbanorna skulle öppna. Skaraborgs länsavdelning av Kommunförbundet försökte få till en överenskommelse med Svenska Ishockeyförbundet som skulle innebära att is skulle frysas senare under hösten. Ordförande Rydholm gjorde ett styvt arbete för att förhindra överenskommelsen.



## 1981-82

Vid årsmötet lämnade Sven Svensson från Trollhättan styrelsen för Västergötlands Ishockeyförbund efter imponerande 34 år i styrelsen. Sven Svensson utsågs till hedersledamot. Ny ledamot i styrelsen blev Bernt Svensson från Skövde. Årsmötet beslöt höja förbundets årsavgift från 25:- till 100:- Årsmötet beslöt också ge styrelsen i uppdrag att införa en straffavgift för föreningar som drar sig ur seriespel efter det att serierna har fastställts.

Borås HC motionerade om att det för pojk- och juniorspelare skulle vara obligatoriskt med galler eller visir på hjälmen. Motionen avlogs men "Borås HC fick en honnör för motionen då denna visar att klubben är på alerten då det gäller att skydda spelarna.



Västergötlands Ishockeyförbund fyllde detta år 35 år och Per-Erik Larsson tilldelades detta år Svenska Ishockeyförbundets Guldmärke. För första gången i Västergötlands Ishockeyförbunds historia delades vår guldmedalj ut och denna fick Sven Svensson som just lämnat styrelsen efter 34 år.

Vid förbundets 35-årsjubileum den 4 september 1981 delades bl.a. följande utmärkelser ut:

Västergötlands Ishockeyförbunds Guldmedalj	Sven Svensson, Trollhättan
Västergötlands Ishockeyförbunds Silvermedalj	Carl-Axel Rydholm, Grästorp Sven-Göran Bröske, Ulricehamn Per-Erik Larsson, Mariestad
Västergötlands Ishockeyförbunds Guldmärke	Gunnar Bohlin, Mariestad Axel Nordström Malmö
Västergötlands Ishockeyförbunds Silvermärke	Karl-Arvid Olsson, Trollhättan Bo-Lennart Jonasson, Borås Björn Starnäs, Borås Åke Johansson, Limmared Ingvar Johansson, Gällstad Bengt Weishag, Lidköping Göran Gillberg, Fristad

Nämnas kan också att Svenska Ishockeyförbundet delade ut bl.a. följande utmärkelser: Carl-Axel Rydholm, Guldmedalj, Per-Erik Larsson, Guldmärket och Sven-Göran Bröske, Silvermärket. Västergötlands Idrottsförbunds Guldmedalj tilldelades Sven-Göran Bröske.

Vid verksamhetsårets första styrelsemöte uttryckte ordföranden Carl-Axel Rydholm glädje över Bernt Svensson entré i styrelsen och den förnyring detta medförde.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 5 september 1981 invaldes Per-Anders Örtendahl som adjungerad ledamot i styrelsen.

I november detta verksamhetsår firade IFK Falköping 60 år och förbundets ordförande deltog i festligheterna.

I TV-pucken gjorde Västergötland detta år sin bästa prestation någonsin. Med årets prestation tog Västergötland i jättesteg i maratontabellen, från plats 18 till plats 13.

Förbundets hedersordförande Ingvar Carlesson från Alingsås fyllde 70 den 10 april 1982 och Carl-Axel Rydholm och Sven Svensson uppvaktade jubilarerna på förbundets vägnar.

Styrelsen beslöt under säsongen att kommande säsongs spelkalender ska lämnas till CEWE-förlaget. Förlaget tar alla intäkter på kalendern och Västergötland får som motprestation 10.000 kr och 2.000 kalendrar.

Vänersborgs ishall invigdes under pompa och ståt den 21 november 1981.



*Vänersborgs Ishall*

## 1982-83

Vid årsmötet i september beslöts införa en extra avgift för föreningar som återtog sin anmälan till seriespel efter det att spelordningen gått i tryck. Avgiften fastställdes till 250:- för junior- och pojklag.

Ulricehamns IF firade 75-årsjubileum 25 september 1982 och förbundets vice ordförande Bernt Svensson representerade vid festligheterna. Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänsttecken i silver tilldelades Ingemar Johansson och Jan-Erik Sprigg.



Den 16 oktober 1982 firade Sörhaga IK 50 år och förbundets ordförande Carl-Axel Rydholm representerade förbundet vid festligheterna på Alingsås Stadshotell. Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänsttecken i silver tilldelades Lars-Gunnar Hurtig, Rolf Bohlin, Jan-Erik Carlgren och Thomas Broberg.



TV-puckslaget hade oturen att få möta Stockholm första matchen vilket innebar att laget blev utslaget i första rundan. Per-Erik Larsson framhöll att disciplinen inte varit den bästa grenen för denna årgång. Killarna hade haft svårt att koncentrera sig på sina uppgifter.

Inom Region Syd råder under säsongen stor upprördhet över att Bohuslän/Dal brutit sitt löfte att stödja Göteborgs Kjell AC Bergström som representant i Svenska Ishockeyförbundets styrelse.

Skövde IK firade 25-årsjubileum den 11 december 1982. Förbundet representerades av Carl-Axel Rydholm och Bernt Svensson. Vid festligheterna delades bl.a. följande utmärkelser ut

Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänsttecken i Silver	Leif Adolfsson Stig Adolfsson Olle Dahlkvist Lennart Hedlund Björn Jonsson Arne Greehn Leif Pagnert Åke Johansson Lars-Olof Strandberg
--	--

Västergötlands Ishockeyförbund får detta år erbjudande om att arrangera landskamp mellan Sveriges äldre juniorer och Polens A-landslag. Tanken är att matcherna skall spelas i Grästorp och Nittorp.

Trollhättans Ishall invigdes lördagen den 22 januari 1982.



Västergötlands Ishockeyförbund har från Svenska Ishockeyförbundets valberedning fått information om att Rickard Fagerlund är villig att åta sig uppdraget som ordförande för Svenska Ishockeyförbundet. Västergötland vill dock avvakta utvecklingen innan man uttalar sig i frågan då man inte känner till Fagerlunds samarbetsförmåga.

I mars 1983 arrangerades en landskamp i Borås mellan Tre Kronor och Finland. Sven-Göran Bröske och Gunnar Hellsten ingick i arrangörskommittén tillsammans med representanter för föreningarna i Borås. Västergötlands Ishockeyförbund uttryckte irritation över att inte ha fått vara med från början i planeringen – detta framfördes också till Svenska Ishockeyförbundets Jan-Åke Edvinsson.

Denna säsong hade Västergötland två domare i Elitserien, Conny Trygg och Stig Ove Mellgren, båda som linjedomare.

Den 9 april firade Igelstorps IK 20-årsjubileum.

## 1983-84

Efter mångårig gärning lämnade Carl-Axel Rydholm uppdraget som ordförande för Västergötlands Ishockeyförbund. Årsmötet den 2 september 1983 utsåg enhälligt Carl-Axel till hedersordförande. Till ny ordförande för förbundet utsågs Bernt Svensson, Skövde.

Roland Gustafsson, Mölltorp, som sedermera blev mångårig ledamot i förbundsstyrelsen och ansvarig för domarfrågor i distriktet omnämns för första gången i förbundets verksamhet då han utsågs till justeringsman för årsmötesprotokollet.



*Marks ishall i Fotskäl byggdes 1984*



*Ishallen i Alingsås byggdes 1984*



*Ishallen Billingehov i Skövde byggdes 1984*

För att kunna utse ledamöter till styrelsen beslöt årsmötet om slutna omröstning vilken resulterade i att Björn Sandeman, Vänersborg, nyvaldes till styrelsen. Omvalda blev Per-Erik Larsson och Gunnar Bohlin. Ingvar Sörqvist fick inte nog med röster för att bli invald i styrelsen.

Den 15 oktober 1983 firade Trollhättans HC 10-årsjubileum där bl.a. följande utmärkelser delades ut av förbundets ordförande Bernt Svensson.



Förbundets förtjänsttecken i silver	Arne Löfman Claes Alström Alf Svensson
Förbundets förtjänsttecken i guld	Karl-Arvid Olsson Sven-Olof Olofsson Kurt Wickström
Förbundets förtjänstmedalj i silver	Erik Gustafsson

Skövde Frisksportarklubb ansökte under säsongen om medlemskap i Ishockeyförbundet.

Denna säsong utsågs två domare från Västergötland till att döma i kommande års elitserie, nämligen Conny Trygg och Stig Ove Mellgren.

Under säsongen firade Hangelösa IF 50-årsjubileum och förbundet representerades av Per-Erik Larsson och Gunnar Bohlin.



## 1984-85

På det konstituerande styrelsemötet beslöts att Bernt Svensson och Björn Sandeman tillsammans skulle utreda UJK:s verksamhet och organisation.

Denna säsong tog domarkommittén överansvaret för domarutbildningar från Utbildningskommittén.

Arbetsbeskrivningar för alla kommittéer samt styrelsen beslutades under säsongen. Ordförande Bernt Svensson välkomnade tydligheten i mandat och uppdrag.

Ishallen i Falköping invigdes under säsongen och Bernt Svensson uppvaktade både föreningen och kommunen med en gåva. Även Alingsås invigde sin ishall under säsongen – Björn Sandeman representerade förbundet vid tillfället.



*Ishallen i Falköping*

Igelstorps IK begärde under säsongen utträde ur Ishockeyförbundet.

Ingvar Johansson, Gällstad, tilldelades under säsongen förbundets förtjänsttecken i Guld.

LN 70 HC ansökte om att få tillhöra Göteborgs Ishockeyförbund istället för Västergötland. Efter samråd med Göteborgs Ishockeyförbund beslöt styrelsen att avslå begäran.

Föreningarna Sörhaga IK och Alingsås HC slogs under säsongen ihop och antog nya namnet Sörhaga-Alingsås Hockey.

## 1985-86

Till årsmötet i Borås den 30 augusti 1985 hade valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Bohlin och Sandeman samt nyval av Roland Gustafsson, Karlsborg. Mariestads BoIS föreslog omval av Per-Erik Larsson. Roland Gustafsson tog tillbaka sin kandidatur då han ville undvika strid i frågan. Per-Erik Larsson omvaldes av årsmötet.

Vid detta årsmöte representerades för första gången en västgötaförening av en kvinnlig ordförande, Ulla Björkman Persson. Som den gentleman han är riktade förbundskassör Bröske naturligtvis ett särskilt välkommen till Ulla och hennes make Stefan Persson, förra hockeyproffset i New York Islanders.



1 januari 1986 införde Västergötlands Ishockeyförbund en datoriserad bokföring.

Töreboda invigde sin ishall den 21 september 1985 under överinseende av förbundets hedersordförande Carl-Axel Rydholm och Björn Sandeman.



*Töreboda Ishall*

Vårgårda HC invigde sin konstisbana den 8 december 1985 och förbundet representerades av Bernt Svensson, Carl-Axel Rydholm och Leif Sahlback.

Västergötlands domarinslag i Elitserien, Mellgren och Trygg fick under denna säsong sina första internationella uppdrag.

Gripens BK, Trollhättan firade 50-årsjubileum den 22 mars 1986. Förbundet representerades av Karl-Arvid Olsson vid festligheterna i Trollhättan. Jubileum firade också Norra Björke IF som den 1 mars 1986 genomförde sitt 25-årsjubileum och förbundet representerades här av hedersordförande Carl-Axel Rydholm.

Ytterligare ett jubileum firades under säsongen och det var Grästorps IK som fyllde 30 år. Bl.a. delades följande utmärkelser ut:

Västergötlands Ishockeyförbunds silvermedalj	Leif Sahlback
Västergötlands Ishockeyförbunds guldmärke	Svante Gunnarsson Claes Eriksson Bengt-Göran Lundqvist Kenth Sahlback Roland Carlsson
Västergötlands Ishockeyförbunds silvermärke	Jan-Erik Johansson Bengt-Ove Johansson

Västergötlands Ishockeyförbund firade 40-årsjubileum i samband med årsmötet den 30 augusti 1986. Svenska Ishockeyförbundet representerades av dess vice ordförande Sven Nordstrand och han delade bl.a. ut följande utmärkelser.

Svenska Ishockeyförbundets förtjänstmärke i guld	Sven-Göran Bröske Gunnar Bohlin Karl Arvid Olsson
Svenska Ishockeyförbundets förtjänstmärke i silver	Erik Andersson

Västergötlands Idrottsförbund uppvaktade med bl.a. följande utmärkelser.

Västergötlands idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver	Karl Arvid Olsson
Västergötlands Idrottsförbunds förtjänstmärke i silver	Bernt Svensson Gunnar Bohlin Gunnar Hellsten

Västergötlands Ishockeyförbund delade själva bl.a. ut följande utmärkelser.

Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmedalj i guld	Carl-Axel Rydholm Sven-Göran Bröske Per-Erik Larsson
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmedalj i silver	Gunnar Bohlin Karl Arvid Olsson
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i guld	Bo Lennart Jonasson Ingvar Johansson Bengt Wejshag
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver	Erik Andersson Bernt Svensson

Efter att samtliga utmärkelser och presenter utdelats inbjöd förbundets ordförande Bernt Svensson till jubileumssupé. Vid inmarschen till supén i Älvsborgssalen utdelade två styrelseledamöter en röd ros tillsammans med en kram till varje dam.



1986-87

Vid förbundets årsmöte den 30 augusti 1986 nyvaldes till styrelsen Roland Mattsson, Vara. Gunnar Hellsten hade avlagt sig omval.

Under säsongen diskuterade styrelsen vid upprepade tillfällen frågan om ett kansli med kansli lokal. Styrelsen beslöt tillsätta en utredningskommitté där Bernt Svensson, Sven-Göran Bröske och Björn Sandeman ingick.

IFK Falköping firade 65-årsjubileum den 25 oktober 1986 och förbundet representerades av Bernt Svensson och han delade bl.a. ut utmärkelsen förtjänstmärke i silver till Benny Odén och Martin Pettersson.

Ulricehamns ishall invigdes med pompa och ståt den 21 oktober 1986. Lika ståndsmissig invigning skedde den 3 januari 1987 då ishallen i Tidaholm invigdes.



*Lassarinken i Ulricehamn*



*Ishallen i Tidaholm*

Den 11 april 1987 firade HC Lidköping 10-årsjubileum och hedersordförande Carl-Axel Rydholm representerade förbundet. Carl-Axel delade bl.a. ut förbundets förtjänstmärke i silver till Håkan Pettersson. Även Vänersborgs HC firade 10-årsjubileum under säsongen och då representerades förbundet av Sven-Göran Bröske.

Förtjänsttecken i silver tilldelades under säsongen till Leif Lust, Tidaholms HC.

## 1987-88

Vid årsmötet i Borås den 28 augusti 1987 valdes Benny Gustafsson, Trollhättan, in i styrelsen. Gunnar Bohlin hade avböjt omval.



Ulricehamns IF firade under säsongen 80-årsjubileum och förbundet representerades av Carl-Axel Rydholm. Även Töreboda IK firade 80-årsjubileum denna säsong och här representerades förbundet av Bernt Svensson. Ytterligare en förening firade 80-årsjubileum denna säsong, nämligen Töreboda IK, och vid jubileumsfestligheterna delades Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver ut till Inge Johansson och Roger Lundin.

Under säsongen pågick en animerad diskussion när det gäller Region Syds representant i Svenska Ishockeyförbundets styrelse. Region Syd var eniga i att deras representant skulle vara John Fjordevik, Småland. Norr- och Mellanregionerna hade synpunkter på valet av namn och avsåg inte stödja Johns kandidatur till styrelsen.

Skövde IK firade den 9 april 1988 30-årsjubileum och förbundet representerades av Bernt Svensson. Bernt delade bl.a. ut följande utmärkelser.



Västergötlands Ishockeyförbunds silvermedalj	Evert Forsman
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i guld	Roland Sandberg Lennart Hedlund
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver	Kurt Nilsson Jan Skärgård

## 1988-89

Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap bildades på Gräfsnäs slott den 17 september 1988 under överseende av Sven-Göran Bröske och Leif Sahlback. Ständigt medlemskap för två representanter har lösts för förbundets räkning.

Under distriktsdomarkursen i Borås den 1 – 2 oktober 1988 genomförde domarna i maskningsaktion då dom inte fullföljde det "Cooper-test" som är en del av de tester som domarna genomgår för att få distriktsdomarstatus. Anledningen till maskningsaktionen var missnöje med domartaxorna. Västergötlands Ishockeyförbunds Verkställande utskott beslöt att inte dela ut några "domarkort" innan domarna hade genomfört beslutat test. En negativ konsekvens av domarnas agerande var att dåvarande DK-ordföranden Sven-Göran Bröske avgick som ordförande med omedelbar verkan. Trots övertalningsförsök stod Sven-Göran fast vid sitt beslut.

Vid senare styrelsemöte beslöts att Bröskes avsägelse inte accepterades och efter att styrelsen uttalat förbehållslöst stöd för Sven-Göran Bröske beslöt Sven-Göran att återinträda i ordförandeskapet.

Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver tilldelades Björn Flood och Rune I Andersson, SK Winno, i samband med föreningens 40-årsjubileum. Roland Mattsson representerade förbundet vid jubileumsfestligheterna.



Denna säsong utsågs Roland Mattson till ordförande för Region Syds utbildningskommitté.

Förbundssekreterare Leif Sahlback tilldelades under säsongen Västergötlands Idrottsförbunds guldmedalj.

## 1989-90

På årsmötet den 25 augusti 1989 valdes Roland Gustafsson, Karlsborg, Anders Karlsson, Mariestad och Erik Wadman, Tibro. Avgående ledamöter, Björn Sandeman, Benny Gustafsson och Per-Erik Larsson hade avböjt omval.

Under årsmötet informerade Bernt Svensson om att styrelsen under året skulle arbeta fram regler för utnämningar av hedersordförande och hedersledamöter.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs de nyvalda styrelseledamöterna Roland Gustafsson och Anders Karlsson till ordförande för domar- respektive ungdomskommittén.

VU har tidigare fungerat som bestraffningsforum men nu beslutar styrelsen att utse en särskild bestraffningskommitté. I kommittén ingår kommande säsong Roland Gustafsson och Leif Sahlback med Bernt Svensson som suppleant.

Borås HC firade 10-årsjubileum 2 december 1989, Bernt Svensson representerade förbundet.

Under denna säsong fick vi ytterligare en domare på mycket hög nivå då Jan Svensson, Borås fick börja döma i Allsvenskan.

Under denna säsong gjorde Olle Gustafsson, Borås, sitt intåg i västgöta hockeyn som ansvarig för resultatrapportering när det gäller ungdomshockeyn. Många föreningar framhöll att med Olles entré höjdes kvalitén avsevärt när det gäller resultatrapportering för ungdomsserierna. Även rapporteringen till våra tidningar har fått ett lyft.



Olle Gustafsson tillsammans med Jan Andersson

Västergötlands Ishockeydomarklubb firade 10-årsjubileum i Borås den 31 mars 1990.

Skara IK firade 20-årsjubileum under säsongen och vid festligheterna representerades förbundet av Carl-Axel Rydholm. Carl-Axel delade bl.a. ut Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver till Hasse Jonsson, Allan Gillberg, Håkan Svensson och Christer Svensson.

## 1990-91

Vid årsmötet i Borås den 31 augusti 1990 utsågs Per-Erik Larsson till hedersledamot i styrelsen.

Denna säsong startades distriktets första damlag, det var Fotskäls HC som var först ut. Då distriktet nu hade fått sitt första damlag behövdes också en kontaktperson i damhockeyfrågor och detta uppdrag gick till Roland Gustafsson, ordförande i domarkommittén.

Skara IF firade 90-årsjubileum den 10 november 1990 och förbundet representerades av Roland Mattsson som delade ut Västergötlands Ishockeyförbunds guldmärke till Erik "Kirre" Andersson.

Grästorps IK firade 35-årsjubileum den 6 april 1991, förbundet representerades av Bernt Svensson som bl.a. delade ut följande utmärkelser.

Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver	Nils Dahlin Rune Dahlin Lennart Persson Kenneth Andersson Bengt Andersson Kent Nyberg Per Erik Wikstedt
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i guld	Jan Erik Johansson Bengt Ove Johansson
Västergötlands Ishockeyförbunds silvermedalj	Claes Eriksson Roland Carlsson

Även HC Lidköping 76 firade jubileum under året, nämligen 15 år.

Tibro IK firade under säsongen 40-årsjubileum under överinseende av förbundsordförande Bernt Svensson. Vid festligheterna delade Bernt ut bl.a. följande utmärkelser.

Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver	Kent Lindberg Tomas Andersson Dan Bäckström
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i guld	Bengt Andersson

Denna säsong tog Jan Svensson, Borås, steget upp till Elitserien som huvuddomare.

Under säsongen fick Västergötland sin första damlandslagsspelare då Linda Österberg, Tidaholms HC blivit uttagen till Damkronorna.

## 1991-92

Vid årsmötet redovisade Bernt Svensson för en tråkig händelse i distriktet när en förenings a-trupp varit på semesterresa till Kreta och där några spelare utmärkte sig på ett mindre bra sätt. Både klubben förbundet, kommunen och en neutral utredning tittade på händelsen. Klubben delade internt ut straff till berörda spelare. Svenska Ishockeyförbundet delade ut beröm över hur både föreningen och Västergötlands Ishockeyförbund hanterat frågan. Som en konsekvens av händelsen utarbetades en PM om vad man bör tänka på när man reser med idrottstrupper till utlandet.

Lennart Haglund, Nittorp, blev vid årsmötet invald i styrelsen. Erik Wadman hade avböjt omval.

*Lennart Haglund här tillsammans med Satu Bogdanoff – då aktiv i Västergötlands tjejhockey. Bilden är tagen vid Förbundets 60-årsjubileum i Borås.*



Förbundets styrelse tog denna säsong beslut om att föreningarna i fortsättningen ska skicka in sina årsberättelser/bokslut till förbundet. Detta för att styrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning om det ekonomiska läget i föreningarna.

Västergötlands Ishockeyförbund började denna säsong ge ut informationsbladet Tre Perioder. Tanken var att ha fyra utgåvor varje säsong. Olle Gustafsson var redaktör. Första numret gavs ut i februari 1992.

Under året framkom stort missnöje med arbetet i regionens domarkommitté. Regionens DK-ordförande hade en tendens att sköta allt "efter eget huvud". Inget egentligt gemensamt arbete. Missnöjet krävde nog en förändring. Bernt Svensson skulle ta initiativ till ett ordförandemöte i regionen – ändring måste till.

Vid regionskonferensen i Ronneby den 24 april 1992 fick Västergötland ytterligare två domare i Elitserien då Joakim Karlsson och Johan Ålrud fick elitseriestatus som linjemän.

*Joacim Karlsson, Skara, mångårig domare på elitnivå*



## 1992-93

Vid årsmötet den 28 augusti 1992 nyvaldes Roger Lind till styrelsen. Samtidigt avtackades Roland Mattsson för hans engagerade arbete för västgöta hockey.



Roger Lindh har sin föreningsbakgrund i flera klubbar, bl.a. Tidaholms HC, Borås HC, Vänersborgs HC och Tibro IK.

På styrelsens förslag beslöt årsmötet införa en närvaropremie på 1.000 kr. Om förening var närvarande på båda ordförandekonferenserna och årsmötet fick man denna premie. Premien skulle både täcka eventuella kostnader för föreningarna som stimulera till medverkan.

Vid årsmötet medverkade Svenska Ishockeyförbundets ordförande Rickard Fagerlund.

S/A Hockey fyllde under säsongen 60 år och förbundet representerades av Sven-Göran Bröske och Anders Karlsson.

Då klubbarnas disciplin när det gäller att söka sanktion var under all kritik beslöt styrelsen skriva in i tävlingsbestämmelserna att dubbel avgift tas ut av förening som underlåter att söka sanktion.

Trollhättans HC firade 20-årsjubileum den 3 april 1993 och förbundet representerades av Sven-Göran Bröske och Anders Karlsson som bl.a. delade ut följande utmärkelser.

Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i silver	Conny Fagemo Claes-Göran Lindgren Jonny Gustafsson Lennart Backelin Sven-Åke Grahn
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmärke i guld	Alf Svensson
Västergötlands Ishockeyförbunds förtjänstmedalj i silver	Sven-Olof Olofsson

Vårgårda HC firade 10-årsjubileum den 23 april 1993 och förbundet representerades av Bernt Svensson, Sven-Göran Bröske och Leif Sahlback.



Denna säsong beslutade förbundet ställa sig bakom distriktets första hockeygymnasium. Det var Mariestad som blev först ut. Borås var också aktuella för samma status men deras ansökan behövde kompletteras före beslut.

Nittorps IK firade 50-årsjubileum den 28 augusti 1993 och förbundet representerades av Bernt Svensson och Sven-Göran Bröske.



## 1993-94

Vid årsmötet den 13 augusti 1993 nyvaldes till styrelsen Jan Andersson, Borås och Ingmar Svensson, Mariestad.



Jan Andersson, Borås



Ingmar Svensson, Mariestad

Lennart Haglund och Anders Karlsson hade avböjt omval.

Årsmötet beslutade på förslag från styrelsen att årsmöte i fortsättningen skulle hållas i juni månad och att verksamhetsåret ändras till att omfatta 1 april – 31 mars.

Denna säsong fick distriktet för första gången på många år två nya föreningar, Glue Boilers Hockey Club, Tibro och Skövde Falcons Hockey Club.

## 1994-95



Vid årsmötet den 3 juni 1994 i Borås nyvaldes till styrelsen Per-Håkan Lindahl, Töreboda.

Leif Sahlback hade avböjt omval. Årsmötet beslöt att enhälligt utse Leif Sahlback som hedersledamot i Västergötlands Ishockeyförbunds styrelse.

Tidaholms HF bildades denna säsong och seniorverksamheten i Tidaholms HC gick upp i den nya föreningen.

Borås HC firade under säsongen 25-årsjubileum och förbundet representerades av Bernt Svensson.

Västgötadomarna Joakim Karlsson och Johan Ålrud fick denna säsong uppdrag att döma matcher i Finlands högsta serie.

Svenska Ishockeyförbundet beslöt denna säsong att finansiera inköp av en dator per distrikt. För Västergötlands del placerades denna hos sekreteraren.

Björnligan började denna säsong få ett rejält genomslag i distriktet, 14 av 18 ungdomsbärande föreningar hade deltagit.

Joakim Karlsson fick denna säsong sina första landskampsuppdrag som linjedomare.

Vi fick denna säsong en ny förening, Mellby Mills HC.

## 1995-96

Flemming Åkesson utsågs denna säsong som ordförande i förbundets marknadskommitté. Flemming ingick inte i styrelsen varför han vid några tillfällen under säsongen adjungerades till styrelsen.





Västergötlands Ishockeyförbund närmar sig 50 år varför styrelsen tillsatte följande jubileumskommitté: Bernt Svensson, ordförande, Sven-Göran Bröske, Jan Andersson, Carl-Axel Rydholm och Leif Sahlback.

Sören Persson, elitdomare från Västergötland, började denna säsong synas i allt större uppdrag, bl.a. dömde Sören i TV-pucken. Joacim Karlsson, linjeman på elitnivå, fick denna säsong uppdraget att döma kvalificeringsturneringen till kommande Olympiska spel.



Sören Persson

Denna säsong tilldelades Västergötlands Ishockeyförbunds ordförande, Bernt Svensson, Riksidrottsförbundets guldmedalj.

HCL 76 bytte denna säsong namn till Lidköpings HC.



Denna säsong utkom första numret av förbundets informationsblad "Västgöta hockey"

## VÄSTGÖTAHOCKEY

Februari 1996      Västergötlands Ishockeyförbund      Ärgle 1. Nummer 1

---

### Västgöta hockeyn under utveckling

Nu tar Västgöta hockeyn sats inför 2000-talet. Västergötlands Ishockeyförbund har tillsammans med SISU dragit igång ett arbete som enkelt uttryckt går ut på att vi skall börja arbeta i projektform. Den 30 januari hade vi bjudit in samtliga kommittéledamöter att tillsammans med styrelsen ha en första sammanträffning med SISU som representerades av Sture Gustafsson och Åke Petersson. Efter denna kväll har vi en bra gemensam grund att arbeta vidare på. Van av ordning kanske hävdar att det här med projekt är bara en trend som alla skall agna sig åt. Vi ser projekt som en möjlighet att lättare rekrytera medarbetare till det arbete vi har att göra. Fördelen med projekt är ju ändå att arbetet är avgränsat i tid, man har klart definierade uppgifter och roller samt att det finns ett bestämt mål med uppgiften. Om man varit omsorgsfull när man lagt fast målen är det dessutom betydligt lättare att mäta resultat av vårt arbete. Det gäller ju att kunna bedöma om vi arbetar med rätt saker.

Vidare är det ju ändå på det viset att arbete i projekt möjliggör att använda medarbetarna på det dom är bra på. Att "korsbefrukta" med olika typer av kompetensområden har visat sig vara utvecklande på en mängd områden, säkert också inom vår sport, ishockey.



Bernt Svensson leder skidhockeyn i Västergötland åt en ärlig och rolig satsning

**Om man är nöjd och inte vill utvecklas vidare har man sannolikt också slutat att vara**

**Tänkbara områden där vi kan bedriva utvecklingsarbete i projektform**

Under kvällen i Falköping den 30 januari genomförde vi ett grupparbete där vi arbetade kommittévis. Uppgiften var att komma med idéer om inom vilka områden det var tänkbart att bedriva utvecklingsarbete i projektform. Nedan redovisas ett urval av alla idéer som kom fram.

**Tävlingsverksamheten**

- Utveckling av serieverksamheten för ungdomar.
- Ökat utbyte mellan distrikten på ungdomssidan
- Utveckling av distriktsserier för seniorer.
- Offensivare marknadsföring av distriktslagen.

**Funktionärsverksamheten**

- Hur skall vi arbeta med rekrytering av nya domare?
- Utveckla ett faddersystem för nya domare.

**Utbildning/Utveckling**

- Rekrytering och utbildning av unga ledare.
- Lyfta fram etikfrågorna inom ungdomsishockeyn.

**Marknadsföring**

- Utveckla förutsättningarna för distriktslagens förutsättningar.

**Organisation**

- Organisationsutveckling inom förbundet. Övergå till att arbeta i projektorganisation vid varje tillfälle då detta är lämpligt.
- Utveckla kontakterna mellan förbund och klubbar samt mellan klubbarna i Västergötland.

Ovanstående är som sagt ett urval av alla de idéer som kom fram under kvällen.

Vi fick en ny förening denna säsong, Grästorps Heartbreakers.

1996-97

Vid förbundets årsmöte i Borås den 19 juni 1996 nyvaldes Birgitta Skoglund och Flemming Åkesson, båda Borås till styrelsen.



*Birgitta Skoglund från Borås. Birgitta har en lång erfarenhet av kassörsjobb, främst inom Borås HC.*

*Birgitta har tidigare arbetat som kontorschef inom en av våra storbanker så ekonomikunskaper finns det så det räcker.*

*Skinn på näsan finns också men skribenten vet inte varifrån detta kommer.*

Sven-Göran Bröske som efter 30 år nu lämnar styrelsearbetet bakom sig utsågs till hedersledamot i Västergötlands Ishockeyförbunds styrelse.

En annan mångårig förbundsfunctionär, Arne Larsson, lämnar nu sitt uppdrag som revisor efter 47 år. Arne uppvaktades med en tenntallrik där alla klubbars klubbmärken fanns med.



*Ishallen i Lidköping byggdes 1997*

Vid styrelsemötet den 5 augusti 1996 beslöt styrelsen utse Hans Skoglund, Tranemo, som ordförande i Utvecklingskommittén och adjungera honom till styrelsen. Hasse har ett långt förflutet som föreningsledare i Nittorps IK.



Under säsongen firade IFK Falköping 75-årsjubileum. Bernt Svensson representerade förbundet vid jubileumsfirandet.



Under denna säsong anställde förbundet sin första egna hockeykonsulent då Anders Magnusson, Fotskäl, fick uppdraget under i första hand kommande sex månaderna.



Svenska Ishockeyförbundets förbundsdirektör, Hans Nyberg, besökte vår ordförandekonferens den 15 mars 1997 i Alingsås.

Under denna säsong började Inline hockey etableras i Sverige. Föreningarna i vårt distrikt var visade svalt intresse för inline. Under säsongen fick distriktet med en spelare i Inlinelandslaget, nämligen Jörgen Levinsson, Nittorps IK.

Västergötlands Ishockeyförbund genomförde denna säsong sin första s.k. sponsorresa. Ishockey-VM i Helsingfors var målet och Marknadskommitténs ordförande Flemming Åkesson var nöjd med resultatet av resan. Flera viktiga kontakter knöts och dessa kommer vi ha nytta av framöver.

Ett stort steg i förbundets teknikutveckling skedde denna säsong då styrelsen tekniskt kopplades ihop i en gemensam server. Merparten av all information från Svenska Ishockeyförbundet levererades nu i digital form.

## 1997-98

Förbundets mångåriga medarbetare, Olle Gustafsson, lämnade i samband med årsmötet sina sysslor inom ishockeyn. Bernt Svensson tackade Olle för att förbundet under många år fått förmånen att dra nytta av Olles arbete.

Vid årsmötet den 18 juni 1997 nyvaldes Hans Skoglund, Tranemo, till förbundsstyrelsen. Styrelsen hade nu detta utseende.



*Den nyvalda styrelsen vid årsmötet i juni 1997.  
Från vänster: Roland Gustafsson, Bernt Svensson, Flemming Åkesson, Jan Andersson, Per-Håkan Lindahl, Hans Skoglund, Birgitta Skoglund och Ingmar Svensson.*

Under säsongen skapades Västergötlands Ishockeyförbunds första hemsida på internet.

Ulricehamns IF firade 90-årsjubileum den 18 oktober 1997 och förbundet representerades av Sven-Göran Bröske.

## 1998-99

Under denna säsong genomfördes certifiering av samtliga ishallar i vårt distrikt.

Mariestads BoIS hade gått i konkurs och en ny förening, Mariestads Hockeyklubb, startar om i div IV.

SK Winno firade under säsongen 50-årsjubileum, Jan Andersson och Flemming Åkesson representerade förbundet.

Distriktets elitlinjeman, Joacim Karlsson, var denna säsong uttagen att döma under B-VM i Danmark. Troligen den högsta nivå som en västgötadomare dömt på.

Anna Åhlin, Borås, gick som första kvinna en steg 3-utbildning.

## 1999-2000

Vid årsmötet den 17 juni 1999 hölls parentation över vår tidigare mångårige ordförande Carl-Axel Rydholm som avlidit under säsongen. Carl-Axel var ett aktat namn inom helt hockeysverige och hade även under tiden som hedersordförande gett oss många tankvärda ord på vägen.

Västergötland fick detta år sin hittills bästa placering i TV-pucken då vi kom på en jättefin 3:dje-plats

Styrelsen konstaterade under året att sponsor- och reklamförsäljningen gått riktigt bra. Bl.a. har Västergötland sålt flera reklamskyltar till TV-pucken. Västergötland har tagit över flera reklamplatser som andra distrikt inte klarat att själva sälja in.

Under säsongen fördes en stundtals högljudd diskussion med Göteborgs Ishockeyförbund som utan vårt godkännande vänt sig till "våra" föreningar och inbjudit till seriespel. Västergötlands ansvarige i frågan, Per-Håkan Lindahl, lyckades tala Göteborg tillrätta.

## 2000–2001

Vid årsmötet i Borås den 14 juni 2000 tog vår revisor, Bo-Lennart Jonasson, upp problemet med att föreningar är behäftade med dålig betalningsmoral. Förbundet låg ute med stora pengar när det gällde licens- och startavgifter – Bo-Lennart anbefallde skärpning.

Under säsongen skedde mycket förberedelsearbete inför förbundets studieresa till Ishockey-VM i Hannover i maj 2001.

Under säsongen firade LN 70 HC 30-årsjubileum. Förbundet representerades av Jan Andersson och Flemming Åkesson.



Under denna säsong firade ännu en förening jubileum, Grästorps IK firade 45 år. Roland Gustafsson representerade förbundet.



## 2001–2002

Vid årsmötet den 13 juni avtackades Västergötlands Ishockeyförbunds dittills framgångsrikaste ledarteam för våra distriktslag. Teamet bestod av Rune Bäckman, Henrik Alfredsson, Anders Magnusson och Björn Flood.



Vid årsmötet avtackades också Bengt "Kruset" Andersson som efter 28 år i valberedningen nu lämnar över till nya krafter.

Under höstens ordförandekonferens firades förbundets 55-årsdag med lite extra pomp och ståt.

Under säsongen firade Tibro IK 50-årsjubileum. Bernt Svensson representerade förbundet vid festligheterna.



Under säsongen genomfördes en lyckad konferensresa till Ishockey-VM i Göteborg. Deltagare var styrelsen, kommittéledamöter, instruktörer och sponsorer. Flera uppskattade föreläsningar och efterföljande diskussioner.

Under säsongen arbetade styrelsen mycket med föreningarnas brister i betalningsmoral mot förbundet. I flera fall diskuterades drastiska åtgärder.

Denna säsong hade distriktet med en linjedomare vid VM, nämligen Joacim Karlsson. Joacim var linjedomare under en av semifinalerna – sannolikt den största framgång en domare från Västergötland har haft.

### **2002–2003**

Under årsmötet den 12 juni 2002 hölls parentation över Lasse Persson, Mariestad, som gått bort efter en tids sjukdom. Lasse hade gjort sig känd som en framgångsrik spelare i såväl Mariestads BoIS som Borås HC. Senare var Lasse en uppskattad ledare för Västergötlands Ishockeyförbunds distriktslag.

Denna säsong genomförde styrelsen första konferensresan till Rostock. Det har sedermera visat sig bli en tradition i förbundet.

Sören Persson fick denna säsong sina första matcher som huvuddomare i Elitserien.

### **2003–2004**

Vid årsmötet i Borås den 11 juni 2003 tilldelades Bengt "Kruset" Andersson, Tibro, Svenska Ishockeyförbundets guldmedalj.

Kurt Larsson, Tibro, mångårig materialförvaltare i

Västergötlands Ishockeyförbund avtackades vid årsmötet för sina mycket värdefulla insatser. Kurts ersättare var Ingvar "Björketorparn" Svensson.



Hasse Skoglund lämnade i och med årsmötet styrelsen och avtackades av Bernt Svensson.

Under säsongen gjorde styrelse, kommittéledamöter, instruktörer och sponsorer en konferensresa till Ishockey-VM i Prag.

## 2004-2005

Lars-Erik Lundström välkomnades denna säsong som hockeykonsulent för Västergötlands klubbar. Lasse har både en diger spelar- och tränarbakgrund.



Vid förbundets årsmöte den 16 juni 2004 valdes Roger Lindh in som ledamot i styrelsen.

Smålands Ishockeyförbund firade 60-årsjubileum under säsongen och vi representerades av vår ordförande Bernt Svensson.

Tidaholms HF firade 10-årsjubileum under säsongen.



Roland Gustafsson meddelade under säsongen att han pga ändrade arbetsförhållanden har för avsikt att avgå vid kommande årsmöte.

## 2005-2006

Vid årsmötet Borås den 15 juni 2005 invaldes Claes Eskilsson i styrelsen för två år.

Vid årsmötet utsågs Roland Gustafsson till hedersledamot i styrelsen.

Denna säsong utökades ansvarsområdena för utvecklingskommittén i och med en omorganisation inom Västergötlands ishockeyförbund. Detta innebar att utvecklingskommittén "övertog" ansvaret även för funktionärsverksamheten. Sedan tidigare ansvarade kommittén även för utbildningen av tränare och ledare. Utvecklingskommittén ansvarade även för en omfattande distriktslagverksamhet både för tjejer och killar.

Vidare hade kommittén även ansvaret för ishockeygymnasierna, björnligeverksamheten och utbildningen av U10-U12 spelare.

Team 89 hade stora framgångar i sin resa mot TV-pucken genom bl a vinst i SverigePucken, 3:a i Marscuppen och man hade förväntningar att gå från poolspel till slutspel i TV-cuppen. Blev tyvärr bara en 4:e plats i poolspelet som man inte var helt nöjda med.

Då Lars-Erik Lundström lämnat uppdraget som hockeykonsulent efter enbart en säsong hade Jan Ericsson utsetts som hans efterträdare. Janne Ericsson har en spelarbakgrund i bl.a. AIK och Borås HC



## 2006-2007

Vid årsmötet den 14 juni 2006 valdes Jan Andersson som ny ordförande efter Bernt Svensson som avböjt omval.

*Bernt lämnar över ordförandestafetten till Jan*



Vid årsmötet utsågs Bernt Svensson till hedersordförande i styrelsen.



Bernt Svensson, mångårig ordförande inom Västergötlands Ishockeyförbund.

Bernt är ett aktat hockeynamn inom hela ishockey-Sverige, såväl på nationell som regional nivå.

Avgående ledamöterna Birgitta Skoglund, Per-Håkan Lindahl, Flemming Åkesson och Roger Lind omvaldes för en tid av två år, Roger Andersson och Kenneth Alfelt valdes in i styrelsen för en tid av ett år.



*Kenneth Alfelt*

Under denna säsongen fyllde Västergötlands Ishockeyförbund 60 år som avfirades i Borås den 2 december på First Hotel Grand.





*Västgötar som erhöill diverse utmärkelser under jubileumsfestligheterna i Borås*

Under jubileumssäsongen hoppades ordföranden att en jubileumsaktivitet skulle kunna genomföras med bäring på tjejhockeyn som är en väsentlig del av vår verksamhet - som bekräftas inte minst av att Richard Fagerlund, Svenska Ishockeyförbundets herdesordförande, delar ut sitt stipendium vid den tiden.

Ordföranden hade också en förhoppning om att alla våra föreningar och föreningsledare skulle präglas av stort ekonomiskt ansvarstagande. De senaste säsongerna hade tyvärr vid några tillfällen kostnader och intäkter inte talat samma språk.

Team 90 spelade TV-pucken och slutade tre i gruppen och gick inte vidare till slutspel. Ettan och tvåan i gruppen kom 1:a och 3:a i hela turneringen vilket visar att det inte var en skam att missa avancemang.

## **2007-2008**

Vid årsmötet den 13 juni 2007 gav årsmötet Jan Andersson fortsatt förtroende som ordförande. Avgående ledamöterna Roger Andersson, Kenneth Alfelt, Ingmar Svensson och Kenneth Alfelt omvaldes för en tid av två år. Nyval gjordes av Jonas Sandberg för en tid av två år.



*Jonas Sandberg, Falköping*

Säsongen var sportsligt mycket framgångsrik. Framförallt för Borås HC, Ulricehamns IF och HC Lidköping som avancerade ett snäpp i seriesystemet. Skövde IK var uppe i allsvenskan för några år sedan och nu var det Borås HC:s tur att representera Västergötland i svensk elithockey.

Verksamhetsmässigt var säsongen en av de mest omfattande. Måttet på aktiviteter som redovisades för SDF-bidraget visade på detta.

Vid årsmötet delade Jan Andersson ut följande utmärkelser

Svenska Ishockeyförbundets förtjänstmärke i silver	Kjell Josefsson
Svenska ishockeyförbundets diplom	Kjell Josefsson
Svenska ishockeyförbundets diplom	Satu Bogdanoff
Västergötlands ishockeyförbunds stora diplom	Börje Fredriksson

Till årets utbildarförening utsågs Fotskäls Hockeyclub.



## 2008 - 2009

Vid årsmötet den 11 juni 2008 omvaldes Jan Andersson som distriktsordförande och tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

Avgående ledamöterna Per-Håkan Lindahl, Birgitta Skoglund och Flemming Åkesson omvaldes för en tid av två år.

Susanne Andersson blev nyinvald till styrelsen för en tid av två år.



*Susanne Andersson*

Under året tilldelades Ingmar Johansson, Kjell Josefsson och Hans Jönsson I Ulricehamns IF, Västergötlands förtjänsttecken i Guld.

Under året tilldelades även Evert Forsman Skövde IK, Västergötlands Förtjänstmedalj i Guld samt Lennart Brunstedt, Leif Pagnert och Kristina Aldén Västergötlands Förtjänsttecken i Guld och Lennart Brunstedt, Leif Pagnert, Kristina Aldén och Ann-Christine Karlsson Västergötlands Förtjänsttecken i Silver.

Under året befäste Borås HC sin ställning i sin första säsong i allsvenskan och fick även till kommande säsong sällskap av Mariestads Bois Hockey.

Under säsongen genomförde Västergötland sitt första hockeykonvent som inleddes av Svenska Hockeyförbundets nya generalsekreterare Jörgen Lindgren. Därefter en rad kända föreläsare som Susanne Pettersson om ämnet "Du måste bestämma dig för att lyckas", Johan Örtedal "om mental träning" och Roland Jansson som kåserade om sin tid som såväl idrottare som skådespelare.

Ett annat spännande föredrag fick vi av IF Elfsborgs Klubbchef Stefan Andreasson som gav oss en bild av klubbens resa från lindansarlag i Allsvenskan till Svenska mästare.





*Roland Jansson*

*Susanne Pettersson*

*Jörgen Lindgren*

## **2009 - 2010**

Vid årsmötet den 10 juni 2009 omvaldes Jan Andersson till distriktsordförande och tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

På valberedningens förslag omvaldes enhälligt fyra styrelseledamöter för en tid av två år Kenneth Alfelt, Roger Andersson, Jonas Sandberg och Ingmar Svensson.

Även denna säsong var händelserik, framförallt på nationell nivå med både OS och VM. OS-säsongen tyckte vår ordförande Christer Englund inte var godkänd men däremot tyckte han att VM-prestationen var bra – blott sju sekunder från VM-final.

I Västergötland har Grästorps avancerat till div 1 plats under säsongen.

Västergötland står sig bra i konkurrensen mot andra klubbar när det gäller antalet licensierade spelare där vi t o m har ökat antalet spelare under säsongen till skillnad mot många andra distrikt som har minskat antalet licensierade spelare.



*Lödöseborg invigdes 2011*

## **2010 - 2011**

Vid årsmötet den 16 juni 2010 valdes Jan Andersson till distriktsordförande och styrelsens ordförande för en tid av ett år.

På valberedningens förslag valdes enhälligt omval för fyra styrelseledamöter för en tid av två år Birgitta Skoglund, Flemming Åkesson, Susanne Andersson och Per-Håkan Lindahl.

Roger Andersson lämnar styrelsen p g a tidsbrist. Johan Fällström, Falköping valdes in i styrelsen.



*Johan Fällström*

Jan Andersson uppvaktades av idrottsförbundet genom Anita Zetterman som tilldelade Jan Andersson Västergötlands idrottsförbunds guldmedalj nr 657.

Parentation gjordes för hedersledamoten Per-Erik Larsson som gått bort vid en ålder av 83 år. Per-Erik debuterade i Mariestads CK1946. Han var verksam i Västergötlands Ishockeyförbund från 1973, i sin tränargärning var han inte bara en distriktsledare under många år utan hann också med att fostra några av våra största hockeyprofiler genom åren.

Ishallen i Vårgårda invigdes 2011



## **2011 - 2012**

Vid årsmötet den 15 juni 2011 omvaldes Jan Andersson till distriktsordförande och tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.

Fyra styrelseledamöter omvaldes för en tid av två år. De var Jonas Sandberg, Johan Fällström och Ingmar Svensson.

Nyvald styrelseledamot för en tid av två år blev Jan-Olof Karlsson.

Under säsongen gratulerades HC Lidköping som gick upp i div 2.

Vidare hade Västergötlands Ishockey tillsammans med ett av tre distrikt fått fler utövare. Västergötland blev därmed det femte största distriktet i landet.

Framför oss hade vi en hockeysäsong med gruppspel för VM i Stockholms nya nationalarena.

Vid Västergötlands idrottsförbunds årsmöte tilldelades Birgitta Skoglund idrottsförbundets guldmedalj nr 662.

Även Flemming Åkesson tilldelades idrottsförbundets guldmedalj, denna med nr 666.

Tv-puckarna hamnade på en niondeplacering och missade kvartsfinalen med ett mål. Sammanfattningsvis ett mycket duktigt team.

Även Västergötlands breddtjejer gjorde bra ifrån sig och vann GP-pucken 2012.

Under året invigdes även en ny ishall "PUAhallen" i Vårgårda där förbundet representerades av ordföranden Jan Andersson. En händelse som inte sker varje år.

## 2012-13

Vid årsmötet i Borås juni 2012 invaldes Marie Kleifert och Oskar Larsson som ledamöter i styrelsen. Båda har en diger föreningsbakgrund med sig i bagaget. Maries ansvarsområde är marknadsfrågor och Oskar kommer att arbeta med vårt ungdomsråd. Årsmötet beslöt vidare att utse Flemming Åkesson till hedersledamot.



Marie Kleifert och Oskar Larsson  
framför ordförande Jan Andersson

Under säsongen fick Herrljunga en eftertraktad isbana i kommuner. Västergötlands Ishockeyförbund tillsammans med Idrottsförbundet hade tillsammans med de lokala krafterna jobbat hårt i frågan.

Fotskäls HC firade under säsongen 40-års-jubileum och förbundet representerades av Jan-Olof Karlsson.



Under säsongen startade två nya föreningar i distriktet, Herrljunga Isbaneförening och Trestad Hockeytalangers Förening.

Under säsongen arrangerade Västergötlands Ishockeyförbund den årliga regionskonferensen för Region Syd. Platsen var Scandic Plaza i Borås.

Västergötlands Ishockeyförbunds flicklag vann för andra året i sträck den stora turneringen GP-pucken.

Roger Lindh lämnade i slutet av verksamhetsåret sin anställning vid Västergötlands Ishockeyförbund.

## 2013 - 2014

Vid årsmötet den 12 juni 2013 lämnade Jan Andersson styrelsen och posten som ordförande för Västergötlands Ishockeyförbund. Årsmötet utsåg Jan Andersson till hedersordförande.

Till ny ordförande i Västergötlands Ishockeyförbund utsågs, enhälligt, Jonas Sandberg, Falköping. Jonas har under de senaste säsongerna varit vice ordförande i styrelsen.



Till nya styrelseledamöter utsåg årsmötet Peter Geijervall, Tibro och Stefan Rubach, Lidköping.

Styrelsen beslöt tidigt under säsongen att nyanställning ska ske till kansliet efter det att Roger Lindh lämnat Västergötlands Ishockeyförbund.

Styrelsen beslöt under säsongen att på ordföranden förslag inrätta ett seniorråd bestående av hedersordföranden och hedersledamöter. Rådet kan utgöra resurs för verksamheten.

Vårgårda HC firade under säsongen 30-årsjubileum.

I mars 2014 anställdes Anders Strålman som ny kanslist hos Västergötlands Ishockeyförbund.



*Anders Strålman*

Västergötlands vann även detta år GP-pucken för tjejer



## **2014 - 2015**

Vid årsmötet den 11 juni 2014 i Borås lämnade Birgitta Skoglund, Borås, styrelsen efter många års arbete i förbundet. Birgitta ersattes i styrelsen av Birgitta Thilander, Skövde. Även Oscar Larsson lämnade styrelsen och han ersattes av Per Gustavsson.



Under säsongen firade Hasngelösa IF 80-år. Susanne Andersson representerade förbundet vid festligheterna.

## **2015 - 2016**

Vid årsmötet i juni invaldes Joakim Karlsson, Falköping i styrelsen. Joakim kommer företrädesvis arbeta med tävlingsfrågor tillsammans med Johan Fällström.



Vid årsmötet i juni valdes också Mikael Lennartsson Kellert in i styrelsen. Mikael's arbetsområde kommer i huvudsak att vara marknad och upphandlingsfrågor.



*Mikael Lennartsson Kellert*

Under säsongen beslutades om den så kallade "västgötamodellen". Samtliga ungdomsbärande föreningar skrev under säsongen på en gemensam överenskommelse som bygger på att vi ska försöka skapa samsyn och förhållningssätt som präglar ungdomshockeyn i Västergötland. Överenskommelsen går bl.a. ut på att föreningarna är överens om att ungdomsspelare utvecklas bäst genom att spela hockey i sin moderförening.

Vi fick under säsongen en ny förening i distriktet, Skövde HC.

Denna säsong skapades en samsynöverenskommelse mellan fotboll, handboll och ishockey om gemensamma riktlinjer när aktiviteter krockar. Ett initiativ som rönt nationellt intresse. Under säsongen anslöt sig även bandy och innebandy till överenskommelsen.

# SAMSYN

## Västergötland



Grästorps IK firade under säsongen 60-årsjubileum. Marie och John Kleifert representerade förbundet vid festligheterna.

## 2016 - 2017

Vid årsmötet i Skövde den 15 juni 2016 besökte Svenska Ishockeyförbundets ordförande, Anders Larsson, distriktet. Ett mycket uppskattat besök. Anders uttryckte bl.a. att han med förtjusning följer det som händer i Västergötland – ett mycket väl fungerande distrikt. Anders informerade vidare om tre frågor som just detta år står i starkt fokus, rekrytera nya utövare, behålla spelare och ledare samt få ändamålsenliga anläggningar. Tilläggas kan att under denna säsong var Västergötland det distrikt som ökade med flest antal utövare av alla distrikt.



*Anders Larsson och Jonas Sandberg*

Vid årsmötet lämnade Peter Gejervall styrelsen pga tidsbrist varför Peter Boström, Skara, valdes in i styrelsen. Peter Boström har bl.a. en lång domarkarriär med sig som erfarenhet in i styrelsearbetet.



Västergötlands Ishockeyförbund inledde denna säsong ett stort arbete för att jämna ut skillnaderna mellan distriktets flick- och pojklag.

Förbundet genomförde denna säsong en rabattering av föreningarnas kostnader laglicenserna.

Med denna säongs avslut lämnar hockeykonsulenten Rune Bäckman sin tjänst. Martin Dahlin kommer in som ersättare för Rune. Martin har de senaste säsongerna varit hockeykonsulent i Göteborg.

Västergötland tog denna säsong en mycket meriterande seger i Stålbucklan.

Mariestads BoIS Hockey segrade i oldboys-SM.

## **2017 - 2018**

Vid förbundets årsmöte den 14 juni 2017 hade vi ett mycket celebret och uppskattat besök i form av Anton Strålman.

Johan Henriksson, Lidköping, valdes in i styrelsen.

Johan har tidigare bl.a. varit ordförande i

Mariestads BoIS Hockey.

Bengt-Göran Karlsson avgick som revisor och Tobias

Forslund valdes in som hans ersättare.



*Anton Strålman och Jonas Sandberg*